



## Bezinning 381: Apotheose 2 <sup>1</sup>

Marcus 13,24-32 = 33° zondag B-jaar

### Het Woord

Jezus zei: 'Maar in die dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

In vers 26 lezen we de apotheose van Jezus' openbaring. Vanaf het begin van zijn evangelie laat Marcus steeds duidelijker Jezus' identiteit naar voren komen. Hij spreekt woorden met groot gezag. Duizenden mensen bewonderen en verheerlijken Hem. Hij geneest mensen. Hij voedt mensen op wonderbare wijze. Petrus noemt Hem Messias. Op de berg Tabor zien we Jezus als getransfigureerd. En nu de apotheose: Jezus is de Mensenzoon van het einde van de tijden die de engelen zal uitsturen om zijn geliefden te verzamelen uit alle hoeken van de wereld. De ikoon met als titel 'Christus pantocrator' toont ons die identiteit van Christus. Het woord 'apotheose' past hier bijzonder goed. Het betekent immers 'gevoerd tot God'. Hier in de diepste betekenis: God zelf. Want alleen God kan de mensen op het einde van de tijd verzamelen.

De apotheose of goddelijkheid van Jezus is een bemoediging voor ons, mensen. Als de zon en de maan in ons leven verduisterd worden, als de tijd lijkt weg te vallen, als een groot drama ons treft, weten we geen raad meer. De wanhoop besluipt ons en kan ons totaal verlammen. Het is heel menselijk. En juist midden die duisternis breekt het hoopvolle licht van Christus door. Zijn woord van leven raakt ons dan, ja, juist dan en zeker dan. Het brengt ons bemoediging en nieuwe

---

<sup>1</sup> Kortrijk, 10 november 2015; tweemaal Keerbergen, 12 november 2015.

toekomst. Christus is de basis voor ons vertrouwen en onze hoop. En hoop schenkt vertrouwen, de kracht die we nodig hebben om terug op te staan en verder te gaan.

### **Het Woord in mijn leven**

Ik ga terug naar een moment in mijn leven dat mijn wereld instortte. Heb ik toen hoop en moed gezocht in het Woord van Jezus Christus? Indien wel, hoe werkte dat? Heb ik op een andere manier ervaren dat Christus hoop schenkt in erg duistere situaties?

### **Bidden met het Woord 1**

Heer,  
naar de zomer kijken we uit  
als een belofte,  
als Uw nabijheid.  
U wil dat we hoopvol  
in het leven staan.  
Wees door onze warme liefde  
aanwezig bij mensen  
die overspoeld worden  
door bedreigende wanhoop.  
Richt ons op Uw eeuwige zomer,  
het heerlijke, warme licht,  
de volkomen vrede. Amen.

### **Bidden met het Woord 2**

Christus, Mensenzoon,  
de naam van Uw Vader is:  
'Ik zal er zijn.'  
Het is ook Uw naam.  
Zo wil U ons  
vertrouwen en hoop geven.  
Geen onheil is te zwart,  
geen ramp te dramatisch,  
of U biedt perspectief.  
Laat die hoop en dat vertrouwen  
nooit doven in ons,  
wat we ook meemaken. Amen.

### Bidden met het Woord 3

Heer,  
als mijn wereld instort,  
breek dan, zeker dan,  
door met Uw heerlijke kracht.  
U kunt alles ten goede keren,  
zelfs dood en catastrofes.  
Wees onze apotheose:  
onze vergoddelijking,  
U achterna, aan U gelijk,  
aan Uw zijde,  
in liefde, vreugde,  
en overvolle heerlijkheid.  
Wees zo reddend nabij  
voor alle mensen  
van wie de wereld instort. Amen.

© Eric Haelvoet 2015