



Bezinning 379: Zoon van God

Marcus 12,35-37 = wekdagen 9° week donderdag

Het Woord

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: 'Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: "De Heer sprak tot mijn Heer: "Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik Je vijanden onder Je voeten heb gelegd."'" David noemt hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?' De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze drie verzen schitteren niet door eenvoud en transparantie. Het is ook een uniek stukje omdat Jezus zelf een debat opent. Bovendien is alleen Hij aan het woord, zonder enige reactie van de personen over wie Hij spreekt, de schriftgeleerden. Maar de talrijke mensen reageren duidelijk positief.

Jezus heeft het over twee termen: 'Messias' en 'Zoon van David'. De schriftgeleerden zetten een gelijkenisteken tussen die twee termen. En juist dat wil Jezus niet. 'Zoon van David' heeft voor Hem een te politieke inhoud. Het roept nationalisme en koningsgezindheid op. David was immers de grote koning. Jezus ziet zijn roeping als vooral een spirituele taak. 'Aan de rechterhand van God zetelen' is een gelovig-spirituele uitspraak.

De evangelist Marcus zegt met deze tekst aan zijn christenen te Rome dat Jezus de Messias is, een spirituele persoon, zelfs de hoogst verheven spirituele figuur, want Zoon van God. Dat dit de overtuiging is van Marcus, lezen we al in het eerste vers van zijn evangelie: 'Begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.'

Het Woord in mijn leven

In hoeverre moet de Kerk naar mijn oordeel (niet) politiek actief zijn? Hoe versta ik het begrip 'Zoon van God'?

Bidden met het Woord

Jezus,
U bent de Christus, de Gezalfde.
En nog meer: Zoon van God.
U deed alles
om God te openbaren.
U zetelt aan zijn rechterhand.
In zijn Naam bent U ons nabij,
werkelijk God-met-ons.
Geef ons het inzicht
om de betekenis van ons geloof
voor het politiek-maatschappelijke leven
te onderscheiden.
Vervul alle mensen
met Uw spirituele gaven,
die tot de ware menselijkheid leiden.
Schenk ons Uw Heilige Geest. Amen.

© Eric Haelvoet 2015