



## Bezinning 375: God en de keizer

Marcus 12,13-17 = wekdagen 9° week dinsdag

### Het Woord

Ze stuurden enkele Farizeeën en Herodianen naar Hem toe om Hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlocken. Toen ze bij Hem gekomen waren, zeiden ze tegen Hem: 'Meester, we weten dat U oprecht bent en dat U zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?' Maar omdat Hij hun huichelarij doorzag, antwoordde Hij: 'Waarom stelt u Me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.' Ze gaven Hem een munt en Hij vroeg hun: 'Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?' 'Van de keizer,' antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: 'Geef wat van de keizer is, aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.' En ze waren met stomheid geslagen.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Het opperste gerechtshof, het Sanhedrin, zendt afgevaardigden naar Jezus. Zowel de Farizeeën als de Herodianen spelen onder een hoedje met de bezetter en dus met de keizer. Ze willen zo graag dat Jezus voor een van twee mogelijkheden kiest. Ofwel zegt Hij ja: dan heult ook Hij mee met de bezetter, net als zichzelf. Dan rechtvaardigt Hij hen dus. Ofwel zegt Hij neen: dan zetten ze Hem in het kamp van de weerstand, het verzet tegen de bezetter. Dan hebben ze een zwaar argument voor het proces dat ze tegen Hem willen en ook zullen inspannen, nota bene bij Pilatus, de lokale machthebber in naam van de keizer van Rome.

Maar Jezus doorziet hen. Hij zegt het hun ronduit en vraagt hun waarom ze Hem op de proef stellen. Op zijn vraag komt geen antwoord. 'Op de proef stellen', dat kennen we uit het Matteus- en Lucasevangelie: het is de duivel die Jezus driemaal beproeft in de woestijn. En driemaal antwoordt Jezus op basis van God en zijn Woord.

Hij vraagt een dinar, het geld van de Romeinse bezetter dat gebruikt werd voor de handel, voor de economie. En ja, ze hebben er een bij. Dat ze er een bij zich hebben, betekent dat ze onrein geld op het tempelplein brengen en daardoor zichzelf en de tempel ontwijden. Er staat een afbeelding op. Maar Joden mogen geen beelden maken. En er staat een opschrift op: de keizer wordt als god omschreven. Ook dat kan niet, want er is maar een God.

Op het einde beantwoordt Jezus hun vraag niet. Hij redeneert, zoals altijd, vanuit zijn diepe verbondenheid met God. Hij stelt hen van daaruit voor hun verantwoordelijkheid. God is de belangrijkste en aan Hem moet alles gegeven worden. Maar wat de belastingen betreft: alles hangt af van hun ingesteldheid tegenover de keizer. En die is duidelijk: daar hebben ze zijn stellingname niet voor nodig.

## **Het Woord in mijn leven**

Hoe vaak test ik mensen met onzuivere bedoelingen? Geef ik aan God wat Hem toekomt? Wat staat bij mij in de weg om Hem te geven wat Hem toekomt?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
U bent verbonden met God.  
Bij Hem bent U volkomen thuis.  
Van daaruit staat U helemaal  
boven onze al te menselijke vragen  
en boven onze neiging om te testen.  
Help ons aan God geven  
wat Hem toekomt,  
en alles weg te snoeien  
wat dat in de weg staat.  
Geef ons Uw aantrekkelijke vrijheid  
die ons de ware vreugde kan geven. Amen.

© Eric Haelvoet 2015