



Bezinning 374: Jezus' goede Geest-Adem 5 ¹

Matteus 5,1-12a = 1 november Allerheiligen ABC-jaar ²

Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In de grondtekst staat dat Jezus zijn mond opent en zijn leerlingen onderricht. Dat Hij zijn mond opent, hoeft er op het eerste zicht niet te staan. Het lijkt een detail, waar we gewoon overheen kunnen lezen. Maar het is een kerngegeven. Na zijn verrijzenis zal Jezus zijn mond openen en de Geest over zijn leerlingen uitblazen (Johannes 20,22). Want de Geest is Ruach, Adem, Gods Adem. En tussen deze twee ademmomenten aan het begin van Jezus' openbaar leven en na zijn verrijzenis zal Jezus vaak zijn mond openen en zijn Geest zal werkzaam zijn: genezen, bevrijden, uitnodigen, roepen, zenden, tot gemeenschap brengen ... Hier vertaalt Jezus wat de Geest wil, wat de Vader wil. Want net als Mozes op de berg Sinai Gods tien woorden ten leven ontvangt, geeft Jezus op een berg, dus dicht bij Vader en Geest, de negen woorden van zaligheid, geluk en zegen.

De zesde zaligspreekning eindigt op de belofte dat de zuiveren van hart God zullen zien. In de Schrift wordt vaak gezegd, dat men niet God kan zien en in leven blijven. Maar hier verbindt Jezus God zien juist met het echte leven. Het echte leven, het uiteindelijke leven, dat is in Gods heiligheid

¹ Brussel, 28 oktober 2015.

² En ook: 4° zondag A-jaar; weekdagen 10° maandag; 3 juni HH. Carolus Lwanga en Gezellen; 2 augustus H. Eusebius van Vercelli; heiligenfeesten.

vertoeven, in zijn onmiddellijke nabijheid. Geen aards feest kan laten vermoeden hoe heerlijk dat zal zijn.

Op het einde worden de leerlingen voor een drievoudig negatieve situatie geplaatst: beschimping, vervolging en boze, valse beschuldiging. Jammer genoeg worden mensen nog altijd erg negatief behandeld omwille van hun geloof, niet alleen in het christendom. Maar Jezus plaatst er drie positieve beloften tegenover: we mogen ons verheugen, we mogen jubelen en ons loon zal overvloedig zijn in de hemel, dus door God gegeven. Deze grondwet met de negen zaligheden of zegeningen eindigt dus een heerlijk slotakkoord vol uitbundige vreugde. Het gaat dan ook over evangelie, blij nieuws.

Het Woord in mijn leven

Wanneerervaarde ik in mijn leven Jezus' goede Adem-Geest? Wat was daar het resultaat van? Wanneer doe ik mijn mond open en waait de heilige Geest over mensen rond mij? Op welke manier heb ik ooit God gezien, zie ik God? Wat is mijn beeld van het eeuwige 'God zien'? Wat zijn de drie grootste negatieve reacties van mensen rond mij op mijn geloof in Jezus Christus? Wie zegt me bemoedigend Gods vreugde aan?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U opent Uw mond
en Uw Geest vervult ons
met genezing, bevrijding,
roeping en zending,
met gemeenschap en vreugde.
Zuiver ons hart:
doordring het van Uw Geest,
doordrenk het met Uw liefde.
Sta niet toe dat zelfs maar één mens
klein gemaakt wordt
omwille van zijn geloof,
in welke godsdienst dan ook.
Laat het rijk groeien van Uw Vader,
een rijk van blijdschap en jubel,
een rijk van Uw goedheid
en het echte, volle leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2015