



Bezinning 369: Christus geeft ons heel veel

Marcus 10,28-31 = wekdagen 8° week dinsdag

Het Woord

Petrus nam het woord en zei: 'Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!' Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt, het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus sprak net hiervoor over de onmogelijkheid dat rijke mensen in het Rijk van God komen. Men moet dus de rijkdom loslaten. Petrus spreekt het verlangen van de leerlingen uit: zij hebben daadwerkelijk allen en iedereen losgelaten voor Jezus en het evangelie. Er zal dan toch voor hen wel een kans bestaan dat ze binnengaan in het eeuwige leven?

Jezus is de eerste die iedereen en alles achterliet omwille van zijn roeping en zending. Dus voor het evangelie. En zie, al heel snel wordt Hij omringd door een nieuwe familie: 'Iedereen die de wil van God doet, die is Mijn broer en zuster en moeder' (Marcus 3,35).

Jezus antwoordt Petrus op plechtige toon, en wel heel positief. Wie en wat men achterlaat, krijgt men honderdvoudig terug. Het is de goddelijke maat. Inderdaad, men verlaat familie, have en goed, maar krijgt een nieuwe familie terug: de familie in Jezus Christus. Als we het zo bekijken, ontvangen we niet het honderdvoudige, maar oneindig veel meer. Dat is juist wat jongeren ervaren als ze enthousiast deelnemen aan de wereldjongerendagen of andere grote ontmoetingen van jonge christenen zoals in Taizé.

Als religieuzen ervaren we hoe waar en concreet dit antwoord van Jezus is: duizenden medebroeders, duizenden medezusters, collega's, gelijkgezinden ... Zovele huizen ontvangen ons gastvrij, als waren we hun eigen kinderen of broers of zusters. Jezus' nieuwe familie is enorm. Zo mag elke christen alle medechristenen beschouwen als zussen en broers, vaders en moeders.

En Jezus voegt er nog aan toe: ook het eeuwige leven zullen we ontvangen! Wat een bemoediging!
Wat een perspectief! Niet enkel voor na onze dood, maar nu al. Want de eeuwigheid is in Jezus
van Nazareth een groeiende realiteit in onze mensengeschiedenis.

Het Woord in mijn leven

Wie en wat heb ik achtergelaten omwille van Jezus Christus en zijn evangelie? Wie en wat heb ik in
de plaats gekregen? Ben ik dankbaar voor dit laatste? Leef ik met het hoopvolle perspectief op het
eeuwige leven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U hebt allen en alles losgelaten
voor Uw roeping en zending,
voor het evangelie.
Rond U ontstond een nieuwe familie,
de familie van alle christenen,
de Kerk als onze gelovige thuis.
Zo krijgen we duizend maal terug
wie en wat we loslieten voor U.
Ons hart stroomt vol dankbaarheid
voor zoveel liefdevolle mensen.
Dank U, Heer, dank U honderdvoudig
en nog veel meer voor zoveel goedheid.
Bemoedig ons en vervul ons met hoop
als de wind ons tegenzit
of als we vervolgd worden
omwille van ons geloof in U. Amen.

© Eric Haelvoet 2015