



Bezinning 368: Het leven in God is heilig

Marcus 9,41-43.45.47-50¹ = weekdagen 7° week donderdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.'

Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met een oog het Koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Marcus brengt hier een aantal uitspraken samen, die we best in drie deeltjes opsplitsen. Jezus opent vooreerst de kringen rond Hem heel breed. De norm om erbij te horen, is zeer laag: een glas water geven is voldoende. De reden wordt wel helder omschreven: 'Omdat jullie van Christus zijn.' Deze laagdrempeligheid helpt om mild te zijn. Wie om welke reden dan ook met christenen verbonden wil zijn, is welkom. We stellen geen hoge eisen. Integendeel, we zijn uiterst gastvrij. We verheugen ons in iedere verbondenheid met mensen.

Dan volgen vier uitspraken, die min of meer op elkaar lijken. Ze zijn op te delen in twee soorten. Eerst is het kwade dat een christen een gelovige met een fragiel geloof doet struikelen. Men mag aan een schandaal denken. Negatief, kwaadaardig, zondig gedrag van christenen stelt medegelovigen met een pril geloof op de proef. Of erger: het gevaar bestaat dat ze helemaal

¹ De verzen 44 en 46 komen niet voor in het Marcusevangelie.

afhaken. Als christenen dragen we dus een ernstige verantwoordelijkheid voor christenen met een wankel geloof.

De drie andere betreffen de christenen en zichzelf. Handen, voeten en ogen kunnen ons doen struikelen, zo zegt de tekst. We kunnen veel en ernstig kwaad verrichten met onze hand, onze voet en ons oog. Kwaad dat het leven vernietigt, ook het goddelijke leven. De Gehenna was een dal, onmiddellijk naast de stad Jeruzalem, waar men dierlijke en andere resten verbrandde en tijdens epidemieën ook menselijke lijken. Een plaats van wormen en voortdurend vuur. Dit beeld staat in schril contrast met het goddelijke leven. Want daarover gaat het, heel de tekst is daarop gericht. Het leven in en met en van God is zo mooi en waardevol, ja, heilig, dat alles wat daar afbreuk aan doet, absoluut moet vermeden worden. Men kan dus dit echte, grote leven mislopen, meer nog, teniet doen. Het gevolg is heel ernstig. Men kan voor Jezus immers niet slagen als mens buiten dit leven-in-God.

In het derde deeltje komt het woord 'zout' vijfmaal voor. In amper twee verzen. Zout zuivert wonden. Het geeft smaak aan het leven. Het bewaart voedsel. Dat is onze christelijke opdracht: zuiveren, smaak geven en bewaren. En wat we nog het meest moeten bewaren is de vrede onder elkaar. Verdeeldheid onder christenen heeft verregaande negatieve gevolgen. Positief: we moeten heel veel investeren in de vrede, ook onder elkaar.

Het Woord in mijn leven

Breng ik voldoende waardering op voor de kleinste positieve blijk van mensen die met christenen verbonden willen zijn? Of stel ik al onmiddellijk veel en hoge eisen? Doe ik iets waardoor ik iemand met een fragiel geloof kwets, of erger, doe afhaken? Welk is het grootste kwaad dat mijn hand, mijn voet en mijn oog doet? Wat doe ik om de zoutkracht in mij sterk genoeg te houden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U hebt Uw leven gegeven
voor het grote leven,
het goddelijke leven.
Dat leven is heilig,
helemaal bepaald door Uw Vader.
Alles wat dit leven kwetst,
is ernstig in Uw ogen.
Zo wijst U ons scherp
op onze verantwoordelijkheid
voor onze medegelovigen
en voor onszelf.
Wees zelf het zout in ons
zodat we de vrede opbouwen
en steeds meer versterken. Amen.

© Eric Haelvoet 2015