



Bezinning 366: Glorie en lijden en dood

Marcus 9,2-13 = wekdagen 6° week vrijdag

Het Woord

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen Hem: 'Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?' Hij antwoordde: 'Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat Hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus neemt zijn drie dichtste leerlingen mee op een hoge berg. Ook Mozes en Elia gingen een hoge berg op, de Sinaï. Mozes ontving er de Wet. Elia ontmoette er God in de stilte. Jezus brengt de drie dicht bij God, in zijn onmiddellijke nabijheid. En nu mogen de drie leerlingen de intieme relatie van Jezus met zijn Vader zien. Jezus, die in gesprek is met Mozes en Elia en daardoor al in de hemel is opgenomen. Want van zowel Mozes als Elia werd geloofd dat ze binnengetroten waren in Gods glorie. De leerlingen zullen dit nodig hebben als ze geconfronteerd worden met Jezus' lijden en dood.

Als ze van de berg afdalen, zegt Jezus hun dat ze aan niemand iets mogen zeggen over deze ervaring, tot de Mensenzoon zal opgestaan zijn uit de dood. Maar dat roept een hele reeks vragen bij hen op. Wat mag het toch betekenen dat Jezus verrezen is? Het is ook nog steeds onze

prangende vraag. Een punt mag alleszins nooit onderuit gehaald worden: dát Jezus verrezen is uit de dood en dat daardoor de dood is overwonnen.

Deze tekst eindigt met de vraag naar de komst van Elia. Het was voorspeld door de profeet Maleachi: 'Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia.' (Maleachi 3,23-24). En Elia is volgens Jezus al teruggekeerd, met name in Johannes de Doper, de man die Hem aankondigde en daarom tot bekering opriep. Maar men heeft Johannes gedood (Marcus 6,14-30). Jezus zegt daarom nog eens dat ook Hij zal lijden en sterven. Ja, Hij is de Mensenzoon die in Gods glorie binnengaat. Maar Hij is ook de Lijdende Dienaar, over wie Jesaja uitvoerig schrijft (Jesaja 52-53).

Het Woord in mijn leven

Hoe stel ik me Jezus in Gods glorie voor? Wat houdt zijn verrijzenis uit de dood in? Welke vragen heb ik over dat onderwerp? Is het lijden omwille van mijn geloof een hinderpaal om voluit in Jezus Christus te geloven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de Zoon van God,
zijn welbeminde.
U bent een met Hem.
Drie leerlingen mochten U zien
in Uw hemelse glorie.
Voor ons is het erg moeilijk
U te zien in Uw eindbestemming.
Help ons geloven
dat niet lijden en dood
het einde van Uw leven zijn,
maar Uw verrijzenis en glorie.
Vervul ons met trouwe moed
om vol te houden,
ook als ons wankel geloof
beproeft wordt door weerstand,
twijfel en onzekerheid,
door lijden en vervolging. Amen.

© Eric Haelvoet 2015