



Bezinning 364: We zijn armen 2 ¹

Marcus 10,17-30 = 28° zondag B-jaar 2 ²

Het Woord

Toen Hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, beroof niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.' Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Een ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg Mij.' Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het Koninkrijk van God binnen te gaan.' De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 'Kinderen, wat is het moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.' Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'

Petrus nam het woord en zei: 'Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!' Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt het eeuwige leven.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te *erven*. Dat is in zich een tegenspraak. Een erfenis krijg je en wel pas als iemand gestorven is. Meestal moet je gewoon zoon

¹ Tweemaal Rijmenam, 8 oktober 2015.

² De verzen 28-30 (*cursief*) zijn facultatief.

of dochter zijn. En toch zit het werkwoord 'erven' in het centrum van ons geloof. Paulus schrijft het aan de christenen van Rome: 'De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God' (Romeinen 8,16-17). Het is dus niet toevallig dat Jezus de leerlingen in dit verhaal als 'kinderen' aanspreekt. We zijn broers en zussen van Jezus Christus en krijgen van God hetzelfde wat Christus krijgt. Dus ook het eeuwige leven.

Jezus spreekt de man niet tegen als deze zegt dat hij de geboden onderhouden heeft, zelfs vanaf zijn jeugd. Werkelijk voorbeeldig. Jezus nodigt hem daarop uit tot radicale navolging. Maar daarvoor moet hij alles verkopen en aan de armen geven. Hij moet dus arm worden. Want Christus zelf is arm. Het is belangrijk dat we diepgaand overwegen hoe arm we eigenlijk zijn. Bezit en rijkdom zijn heel verleidelijk om in de illusie te leven dat we verder niets meer nodig hebben. Dat we rijk zijn op alle punten van het leven. Vanuit Gods ogen gezien kan dat nochtans nooit het geval zijn. Tegenover Hem en betreffende de essentie van het leven zijn we altijd armen, die alles moeten krijgen.

Want het leven draait in essentie niet rond *hebben*, maar rond *zijn*. Kinderen van God zijn. Arm zijn. Een volgeling van Jezus zijn. Gelukkig en vreugdevol zijn. Verantwoordelijk zijn voor de armen, en er zijn vele soorten armen.

Het Woord in mijn leven

Welke aspecten tekenen mijn armoede? Voel ik me een kind van God? Wat zal ik met Jezus van God erven? Wat staat in de weg om mijn armoede te zien en te beleven? Ik vul volgende zin met zoveel mogelijk uitspraken aan: 'Ik ben ...' Ik som op wat God me gaf en geeft.

Bidden met het Woord 1

Heer,
U leeft in de grote dimensie van het 'zijn',
ver voorbij het doen en presteren.
Zoon van de Vader bent U,
zijn Kind, vol overgave aan Hem.
Hij is de grote Gever,
die vol liefde voor zijn kinderen zorgt,
in honderdvoudige overvloed.
Leer ons onze armoede te doorleven
en ontvankelijk in het leven te staan,
vol vreugde en dankbaarheid
Want U hebt ons lief
en wilt ons alles geven,
ook het eeuwig leven. Amen.

Bidden met het Woord 2

Vader,
U bent de grote Gever.
U geeft ons het leven,
elke seconde opnieuw.
U geeft ons ouders,
broers en zussen, kinderen
in honderdvoudige overvloed.
U geeft ons Uw Rijk,
hier en nu al.
U geeft ons de belofte
van het eeuwige leven.
U geeft ons Uw Woord
vol uitdaging en zending.
U versterkt onze vrijheid
en verantwoordelijkheid.
Dank U wel,
al zal onze dank
altijd tekort schieten
in vergelijking met alles
wat U ons geeft.
Want met al onze woorden
kunnen we nooit opsommen
wat U ons schenkt. Amen.

© Eric Haelvoet 2015