



Bezinning 363: Jezus helpt ons 'zien'

Marcus 8,22-26 = wekdagen week 6 woensdag

Het Woord

Ze kwamen in Betsaida. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht Hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.' Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp niet in!'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit korte verhaal roept vele vragen op. Waarom brengt Jezus de blinde man eerst buiten het dorp en mag hij na de genezing het dorp niet ingaan? Waarom heeft Jezus zoveel handelingen nodig om hem te genezen? Dit is van de vier evangeliën het enige verhaal waarin de genezing in twee keer gebeurt: waarom in twee stappen? Waarom ziet de man eerst de mensen als rondlopende bomen? Waarom gebruikt Jezus speeksel? Waarom wordt niet gezegd dat de genezen blinde naar Jezus kijkt, maar naar mensen en in de verte, dus van Jezus weg? Een mysterieus verhaal dus, dat enkel bij Marcus voorkomt. We krijgen niet op alle vragen een antwoord.

Inhoudelijk gaat dit verhaal in op wat Jezus enkele verzen eerder tegen de leerlingen zegt: 'Begrijpen jullie het dan nog niet en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet?' (Marcus 8,17c-18b). In feite zegt Hij dat ze blind zijn en zo moeilijk tot het echte zien komen. Hun geloofsgroei gaat in vele stappen. Het is een traag proces. Het vraagt veel geduld van Jezus. Zoveel, dat Hij ook wel eens zucht.

Wanneer zien we werkelijk zoals Jezus ons wil laten zien? Zien we Jezus werkelijk zoals Hij is. Eenvoudig is dat niet: Jezus Christus is zo groot en zo heel anders dan wij, dat het veel tijd vraagt om in te zien wie Hij is. Ja, Hij is de Zoon van God, maar wat houdt dat in? Wat is daar de betekenis van?

Toch is dit verhaal van de blinde van Betsaida bemoedigend. Jezus helpt de mens zien. Ook als het niet direct lukt, Hij houdt geduldig vol tot we echt zien. Hij leert ons te zien zoals we moeten zien. En ja, we kijken uiteraard eerst naar Jezus. Maar Hij nodigt ons uit naar de mensen te kijken, niet

alleen heel dicht bij ons – het dorp om ons heen – maar in de verte. De hele wereld en alle mensen van de hele geschiedenis mogen en moeten ons blikveld bevolken. Zo delen we in de blik en het zien van God zelf. Zo kijken we met Gods ogen.

Het Woord in mijn leven

Hoe traag of snel ben ik om te 'zien' wie Jezus is en wat het betekent in Hem te geloven? Wanneer deed ik de ervaring op dat Jezus me helpt kijken? Hoeveel mensen bevolken mijn gewone, dagelijkse blikveld?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Zoon van de levende God,
alleen U ziet echt.
Alleen U ziet alle mensen
van alle tijden en plaatsen.
Meer nog: U ziet hen graag.
Genees ons van onze blindheid.
Help ons mensen echt te zien,
meer nog: hen graag te zien.
Want U wilt niet
dat we enkel naar U kijken.
U zendt ons de wereld in
om dienaren te zijn
van mensen en hun noden,
dienaren van Gods Rijk,
dat U hier begonnen bent. Amen.

© Eric Haelvoet 2015