



Bezinning 362: Brood en spiritualiteit

Marcus 8,14-21 = wekdagen week 6 dinsdag

Het Woord

De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: 'Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.' Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen Hij dit merkte, zei hij: 'Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen Ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?' 'Twaalf,' antwoordden ze. 'En toen Ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?' 'Zeven,' antwoordden ze. Toen zei Hij: 'Begrijpen jullie het dan nog niet?'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het begin is als een sandwich: midden tussen de twee helften, waarin hetzelfde thema aan bod komt, horen we iets heel anders. Marcus zegt tweemaal dat de leerlingen zich zorgen maken over brood. Brood is iets materieel. Het brood kan gerust staan voor al onze fysieke behoeften. En in het midden waarschuwt Jezus de leerlingen voor de corruptie van de farizeeërs en Herodes. Corruptie die mensen rijk moet maken. Jezus wil niet dat zijn dichtste vrienden daardoor weggezogen worden van zijn spirituele boodschap. Maar de leerlingen negeren straal deze spiritualiteit en blijven klagen over het weinige brood dat ze in de boot hebben. Ze zitten opgesloten in het materiële niveau.

Marcus bespeelt vaak het thema van niet zien, niet horen, niet begrijpen, niet inzien ... Hier geeft hij daar het toppunt van. Het is werkelijk een diepgaande aanklacht. Jezus betreurt dat al zijn tekenen, al zijn woorden, al zijn daden hen niet tot inzicht, tot geloof hebben gebracht. 'Niet zien' is blind zijn. 'Zien' is inzien wie Jezus is en wat het betekent Hem te volgen. 'Zien' is geloven. Jezus klaagt dus hun ongelof aan. Hij duidt daarvan ook de wortel aan: hun hart is verhard.

Het besluit is duidelijk. Jezus brengt een spirituele boodschap. Hij laat zich door niets of niemand afleiden van zijn goddelijke zending. En juist vanuit de spiritualiteit, vanuit zijn verbondenheid met de Vader, relateert Hij het materiële. Meer: vanuit het spirituele beantwoordt Hij de fysieke

noden. En wel in overvloed: er blijven twaalf en zeven manden over. Twaalf voor de twaalf stammen van Israël, dus het hele volk. Voor iedereen, want het tweede broodwonder deed Jezus voor niet-joden. Zeven voor elke dag van de week en dus de volheid.

Het Woord in mijn leven

Over welke materiële zaken maak ik mij teveel zorgen? Welke materiële bezorgdheid verhindert mij voluit in Jezus Christus te geloven? Wat doe ik om Jezus' boodschap te begrijpen? Durf ik in mijn omgeving vanuit de spiritualiteit het materiële relativeren?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent het Brood uit de hemel.
U voedt ons in overvloed.
U vervult ons hart
met overdaad aan Leven.
Open onze blinde ogen,
open onze dove oren,
open ons trage verstand.
Neem de hardheid uit ons hart weg
en vul het met overgave
aan U en aan alles
wat U door ons wilt realiseren,
nu en alle dagen van ons leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2015