



Bezinning 361: Geen spectaculair bewijs

Marcus 8,11-13 = wekdagen week 6 maandag

Het Woord

Daar kwamen de Farizeeën op Hem af, en ze begonnen met Hem te discussiëren. Om Hem op de proef te stellen, verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 'Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!' Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In dit kort stukje van drie verzen speelt zich een diepgaand conflict af. Een groep farizeeën test Jezus. Mensen testen is altijd een teken van wantrouwen. Het is gemeen. Maar hier betreft de test de essentie van Jezus' identiteit. Ze willen een zeer spectaculair teken uit de hemel zien om onomstootbaar vast te stellen dat Jezus een goddelijke zending heeft. Ze eisen een onomstootbaar bewijs. Maar dat bestaat eenvoudigweg niet.

Jezus zucht diep. Het gaat hier om de adem en wel de goddelijke adem in Hem, de heilige Geest zelf. Zo vertaalt Pieter Oussoren: 'Hij slaakt een zucht door de Geest in Hem.'¹ Al van in het begin van het Marcusevangelie is de Geest bij en in Jezus.² Hier betekent de werking van de Geest in Jezus een diep protest, een pertinente weigering in te gaan op die test van de farizeeën.

Tijdens hun tocht door de woestijn eisten de Israëlieten op dezelfde manier een teken uit de hemel (Exodus 16,1-36). Maar ze krijgen er geen. De Heer heeft al zoveel gedaan voor hen, maar het is nooit voldoende. Ook in het Marcusevangelie heeft Jezus al vele tekenen gesteld, tot de broodvermenigvuldiging toe. Maar de farizeeën willen altijd meer. Het kan niet spectaculair genoeg zijn. En daartegen juist reageert Jezus. Jezus is geen spectaculaire stuntman, maar een gezondene van God om het Rijk Gods te verkondigen en in daden te realiseren. Tot dit geloof zijn zijn tegenstanders niet bereid. Hij laat hen dan ook zonder verdere uitleg staan waar ze staan.

¹ Naardense Bijbel, 2014, p. 1425.

² Marcus 1,10 -12.

Het Woord in mijn leven

Test ik wel eens andere mensen? Indien wel, waarom? Wat heb ik nodig om in Jezus als Gods Zoon te geloven? Tegen welke kwaadaardige eisen van anderen zucht ik vanuit de Geest in mij? Ben ik zo vrij dat ik mijn roeping consequent volbreng en me niet laat afleiden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent het grote teken
dat God ons bemint,
dat Hij met ons is,
dat zijn Rijk aanwezig is.
Geef ons de totale overgave,
zonder enige voorwaarde,
aan U en Uw goddelijkheid.
Versterk in ons de Geest
en zijn diepe werking
om onze roeping te realiseren
en ons door niets of niemand
te laten afleiden. Amen.

© Eric Haelvoet 2015