



## Bezinning 357: Van geslotenheid naar openheid

Marcus 7,24-30 = wekdagen 5° week donderdag

### Het Woord

Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam Hij zijn intrek in een huis, en hoewel Hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het Hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over Hem gehoord had, naar Hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte Hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar: 'Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.' De vrouw antwoordde: 'Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.' Hij zei tegen haar: 'Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.' En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Binnen het verhaal van Marcus is Jezus tot nog toe maar even buiten het grondgebied van Israël geweest: een korte tijd en slechts een kleine afstand van de grens verwijderd. Maar nu trekt Jezus naar vol heidens gebied. Voor de joden maakte Hij zich daardoor onrein: men mag geen contact hebben met niet-joden. En toch is Jezus daar. Door de grenzen van het grondgebied te verlaten, doorbreekt Hij die grenzen ook, minstens fysisch.

De tweede hoofdspeler – er zijn er maar twee die op het toneel verschijnen – is een bijzonder iemand. Een vrouw, duidelijk een heidense. Ze is niet op haar tong gevallen. Maar het belangrijkste zit veel dieper. Ze getuigt van een diepe zorg voor haar dochter. Er is nog meer: haar geloof. Dat toont ze eerst door naar Jezus te komen en voor zijn voeten neer te vallen. Overduidelijke lichaamstaal. Maar ze spreekt ook en vraagt haar dochter rein te maken. Heidenen zijn voor joden per definitie onrein. Maar deze heidense vrouw wil reinheid voor haar dochter. Niet eens voor zichzelf. Zo zijn moeders!

Jezus maakt hier een serieuze ommekeer door. Eerst weigert Hij. Hij gaat er tot dan vanuit dat de Vader Hem alleen naar zijn eigen volk gezonden heeft. Of toch in eerste instantie. Hij zegt dat ook duidelijk tot de vrouw. Zelfs vrij cru: 'hondjes' is wel een verkleinwoord en kan lief klinken, maar in de grond is het een ernstige belediging. Als de vrouw haar geloof op een nog meer indringende

manier verwoordt, laat Jezus zijn weerstand los. Hij gaat in op haar vraag en maakt haar dochter rein.

Wat betekent dit? Dit betekent dat Jezus de stem van zijn Vader gehoord en begrepen heeft door het gebaar en woord van deze heidense vrouw. En dat Jezus ook zijn opdracht heeft moeten leren. Het was voor Hem blijkbaar niet vanaf het begin duidelijk wat zijn roeping en zending allemaal inhield. Het gaat hier overigens niet over een detail: het openbreken van de kleine cirkel van zijn volk naar de hele heidense wereld is een zeer grote ommekeer.

Marcus schreef voor de christenen van Rome en ruimer. Een aantal christenen kwam uit het jodendom. Maar een grote groep kwam uit heidense volkeren. Ze kwamen samen om eucharistie te vieren. Deze interculturalisatie is blijkbaar niet vanzelf gegaan. Ze hebben moeten leren dat ze evenwaardige broers en zussen van elkaar waren, ongeacht hun afkomst. Grenzen bestaan in feite niet in het christelijk geloof.

### **Het Woord in mijn leven**

Tegenover welke volkeren leeft er bij mij een spontane reserve of aversie? Ben ik bereid die grens af te breken? Ben ik bereid maaltijd te houden en eucharistie te vieren met elke mens? Zoek ik Gods woord in elke mens?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U bent de Messias,  
niet enkel voor een beperkte groep,  
maar voor de hele wereld.  
U hebt geluisterd  
naar de vraag en het woord  
van een moedige vreemdelinge.  
U brak de gesloten cirkel open  
en sloot elke mens in  
in Uw liefde en aandacht.  
Ook ons nodigt U uit  
iedere mens te verwelkomen  
als een evenwaardige zus en broer.  
Want dat is de grote droom  
van Uw en onze Vader:  
alle mensen broers en zussen,  
in vrede en vreugde verenigd. Amen.

© Eric Haelvoet 2015