



## Bezinning 356: Jezus assisteert de leerlingen

Marcus 6,45-52 = Kersttijd 9 januari of woensdag na Openbaring

### Het Woord

Meteen daarna gelastte Hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaida; intussen zou Hijzelf de menigte wegsturen. Nadat Hij afscheid van de mensen had genomen, ging Hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en Hij was alleen aan land. Toen Hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep Hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en Hij wilde hen voorbijlopen. Toen ze Hem over het water zagen lopen, dachten ze dat Hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden Hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar Hij sprak hen meteen aan en zei: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.' Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus moet de leerlingen dwingen naar Betsaida te varen. Het was zeker niet hun eigen keuze. Betsaida is quasi heidens gebied: streek van gevaren en bedreigingen. En bovendien gaat Jezus niet met hen mee. Zelf trekt Hij de bergen in om te bidden. Jezus is thuis bij de Vader. Na Pasen verblijft Hij in de hemel, bij God. Hij is er een met de Vader en de Heilige Geest.

Op negen manieren zegt Marcus hoe moeilijk de leerlingen het hebben. Het kan niet erger. Ze zijn alleen, door Jezus verlaten, op de zee, dat oord van het Kwade en de Dood, er is wind, die wind zit tegen, het is nacht, zelfs het laatste gedeelte van de nacht en het roeien is bijzonder lastig.

Maar dan gebeurt het onvoorziene en menselijk gezien onmogelijke: Jezus wandelt op het water. Alleen God kan dat. Alleen God kan wandelen over het Kwade en de Dood heen. Jezus doet dat om bij de leerlingen te komen. Als salesiaan van Don Bosco gebruik ik hiervoor een woord dat Don Bosco heel dierbaar was: assistentie. De opvoeder staat bij de jongeren, tussen hen. Hij staat aan hun kant en helpt hen, steunt hen, bemoedigt hen. Hier zien we het godsbeeld dat correspondeert met assistentie.

Jezus geeft de leerlingen drie boodschappen. *Houd moed*: Hij weet dat het moeilijk kan zijn te geloven en het geloof bij niet-gelovigen te brengen. Door moed te geven, geeft Hij ook perspectief. Het geloof zal overwinnen. *Ik ben het*: het is de naam van God, geopenbaard aan Mozes bij de brandende braamstruik (Exodus 3,14). Onze moed putten we uit God zelf. Want Hij is er altijd geweest, Hij is er nu en Hij zal er altijd zijn. Hij laat zijn mensen nooit in de steek. *Vrees niet*: heb vertrouwen, laat je niet inkapselen door angst, ga in tegen alle oppositie, al komt ze uit jouw eigen midden. Ja, vertrouw, want God heeft het Kwaad en de Dood overwonnen. Daar is Pasen het bewijs van. Pasen, want Jezus spreekt deze woorden bij het aanbreken van de dag, net zoals Pasen geopenbaard werd op een ochtend.

De leerlingen reageren op een voor ons verrassende wijze: buiten zichzelf, ze begrijpen er niets van en hun hart is verhard. Het is de normale reactie van mensen die God ervaren in al zijn grootheid. De Kerk heeft ondertussen geleerd dat ze moed mag houden over alle tegenkanten en problemen heen. De Verrezen Heer zal altijd naar ons toekomen, vooral als we midden in de nacht van kwaad en dood verkeren.

## Het Woord in mijn leven

Tot welke niet-gelovigen zendt de Heer mij? Welke zijn voor mij de grootste problemen voor mijn christelijke zending? Hoe vertaal ik dat de Heer over de wilde zee wandelt? Hoe ervaar ik dat Jezus Christus mij assisteert? Hoe vertaal ik Christus' assistentie naar anderen toe, vooral voor jongeren?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
op een frisse ochtend  
mochten mensen ervaren  
dat U verrezen bent.  
U hebt Kwaad en Dood overwonnen.  
U zendt ons naar niet-gelovigen.  
Ook zij mogen het Blijde Nieuws vernemen.  
En ja, we ondervinden moeilijkheden,  
soms heel zware problemen.  
Maar U assisteert ons,  
want U staat aan onze zijde.  
Daarom hoeven we niet te vrezen.  
We vertrouwen op U  
en Uw goddelijke kracht  
om Kwaad en Dood te vernietigen.  
We danken U, Heer,  
Gij, Emmanuel, God-met-ons. Amen.

© Eric Haelvoet 2015