



Bezinning 351: W.W.J.D.? 4 ¹

Marcus 8,27-35 = 24° zondag B-jaar

Het Woord

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Hij aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper en anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.' Toen vroeg Hij hun: 'En wie ben Ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de Messias.' Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: 'Ga terug, achter Mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.'

Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Tot driemaal toe komt er strengheid in deze tekst voor. Eerst is Jezus streng tegen Petrus en de andere leerlingen: ze mogen een verkeerd beeld over de Messias niet verspreiden. Een tweede maal is Petrus streng tegen Jezus en wel onder vier ogen: Petrus wil niet dat Jezus moet lijden en sterven. De derde keer is het Jezus die wel de andere leerlingen aankijkt, maar zich eigenlijk vooral tegen Petrus keert, en hem met de rug naar hem gekeerd 'Satan' noemt. Zoveel strengheid zijn we niet gewoon in de evangelies. Er is dus iets ernstigs aan de hand. Inderdaad: het gaat over de wil van God in Jezus' leven. Alles wat dit bedreigt, is uit de boze. En wat het meest in de weg staat, is de wil van mensen. Deze tekst drukt ons dus op het hart, dat we veel inspanning moeten doen om

¹ Tweemaal Bonheiden, 10 september 2015

onze menselijke wil volkomen af te stemmen op de wil van God. Jezus zegt het ons voor in het Onzevader: 'Uw wil geschiede.'

Uiteindelijk zegt Jezus dat we Jezus moeten volgen en niet vragen dat Jezus ons volgt. Het is echter niet mogelijk iemand te volgen als men niet voldoende en blijvend naar de persoon kijkt. Naar Jezus kijken, dat is de voorwaarde om Hem te volgen. Het kan op vele manieren: het evangelie lezen, tot Hem bidden, ikonen en schilderijen over Hem tot ons laten doordringen, Hem aanbidden in het sacrament, een geestelijke begeleider vragen om onze blik naar Jezus te keren ...



Jonge christenen gebruiken graag de afkorting W.W.J.D.?: what would Jesus do? Velen dragen een polsbandje met die afkorting. Zo worden ze voortdurend herinnerd aan die vraag. Ze houden de vinger aan de evangelische pols. Deze vraag doet er werkelijk toe. Zo laat men Jezus voorgaan. Men volgt Hem na. De vraag stellen is bijzonder waardevol. Maar het antwoord vinden is niet eenvoudig. Men kan het antwoord wel beter vinden in de mate dat men Jezus beter kent.

Het Woord in mijn leven

In welke gedachte of gedraging van mij erkent Jezus de Satan? Op welke manier stem ik mijn wil af op de wil van God? Kijk ik voldoende naar Jezus, zodat ik Hem kan volgen? In welke situatie zou ik mij beter meer de vraag W.W.J.D.? stellen?

Bidden met het Woord 1

Christus,
altijd gaat U voorop.
Laat niet toe
dat ik de leiding overneem.
Help me naar U kijken,
U zien,
U graag zien,
zodat ik U kan volgen.
Toon me hoe U mij leidt
en hoe ik U moet volgen.
Amen.

Bidden met het Woord 2

Christus,
Gij zijt – net als wij allen –
beproefd door de ‘ikkigheid’
van hebben, heersen
en aanzien verwerven.
U hebt echter weerstand geboden:
Uw ‘neen’ steunde op Gods Wil:
neen aan de Satan, de Tegenstander.
Wij willen dat ook doen,
maar we zijn zwak.
Sterk onze zwakke wil
om consequent te doen
wat de Vader wil,
wat U van ons vraagt,
tot het einde van ons leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2015