



## Bezinning 348: Van de luchter en de lamp

Marcus 4,21-25 = wekdagen 3° week donderdag

### Het Woord

Tegen de menigte zei Hij: 'Je steekt toch geen lamp aan om hem onder de korenmaat te laten uitdoven of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!' Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft, zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

In de grondtekst staat dat 'de lamp komt'.<sup>1</sup> Dat is vreemd. Een lamp kan toch niet uit zichzelf in beweging komen en ergens naartoe gaan? Dit knipperlicht brengt ons bij de eigenlijke betekenis. Zegt Johannes niet dat Jezus het Licht is? En Marcus heeft het in zijn evangelie vaak over zien. Zien is er gelijk aan geloven. Maar hoe kunnen mensen het Licht, dus Jezus zelf, zien, als niemand het Licht uitdraagt, laat schitteren en stralen? Jezus is gekomen, maar Hij was eerder een bescheiden figuur. Maar de christenen zijn geroepen om Hem als het Licht van het leven bij alle mensen te brengen. Want Hij kan elk mensenleven verlichten. Jezus is geen waardevolle figuur, enkel en alleen voor een klein gesloten clubje, een soort elite van ingewijden, waarin geheimhouding het grote codewoord is. Neen, juist integendeel: christenen krijgen van Jezus zelf de opdracht om Hem en zijn Woord te laten zien. Hij is het Licht dat aantrekkelijker is dan elke reclameverlichting. Hij is het Licht dat mensen vreugde brengt, sterker en dieper dan alle kampvuren en vuurwerkspektakels van de hele wereld samen.

Nog nooit hebben we als christenen betere middelen gehad om Jezus en zijn Licht te verspreiden: websites, Facebook, blogs, Skype, telefoon, foto's en filmpjes, papier en het mondelinge woord, schilderijen en tekeningen, stripverhalen en zoveel meer. Alles hangt af van onze motivatie en creativiteit om daadwerkelijk mensen te laten genieten van Jezus als het goddelijke Licht.

---

<sup>1</sup> Zie de Naardense Bijbelvertaling van 2014 p. 1234.

De tweede parabel is bijzonder kort en op het eerste zicht ook duister. Wellicht gaat het hierover: onze ontvankelijkheid voor Jezus' boodschap is de maat die bepaalt hoe sterk die boodschap verspreid wordt. Als ik het Woord van God maar heel pover en voorzichtig een plaats geef in mijn hart en leven, zal ik het Evangelie ook maar weinig verspreiden. Het zal zelfs wegsmelten en verdampen. Als ik mij echter helemaal open stel, het Woord zijn bevrijdend werk in mij laat doen, mij radicaal laat meenemen in de dynamiek van het Evangelie, zal ik enthousiast en voluit Gods boodschap doorgeven. Dan zal God zich steeds meer openbaren. Zo is mijn ontvankelijkheid of geslotenheid de maat waarin ik beantwoord aan Jezus' vraag de vreugde van de Blijde Boodschap door te geven. God zelf neemt mij op dit terrein de maat.

## Het Woord in mijn leven

Hoe aarzelend-voorzichtig of hoe enthousiast-open onthaal ik Jezus' Woord en Licht? Wat zijn mijn concrete wegen om Jezus als het Licht te laten schitteren voor andere mensen? Is mijn kerkbeeld gesloten (goed voor een beperkte en gesloten groep) of juist universeel en algemeen (alle mensen mogen mee genieten)?

## Bidden met het Woord

Jezus Christus,  
U bent het Licht  
dat schijnt in onze duisternis.  
U verlangt ernaar  
dat elke mens ziet,  
gelooft en vreugde vindt.  
U nodigt ons uit  
een lichter te zijn,  
waarop Uw licht straalt  
en waarin iedereen helder ziet  
wat Uw blijde boodschap is.  
Geef ons de moed en het enthousiasme  
om alle mogelijkheden te gebruiken  
om U bij andere mensen te brengen,  
bij alle mensen, zonder uitzondering. Amen.

© Eric Haelvoet 2015