



## **Bezinning 346: Naar Jezus, bij Hem en vanuit Hem**

**Marcus 3,13-19 = wekdagen 2° week vrijdag**

### **Het Woord**

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie Hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel. Ze moesten Hem vergezellen en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die Hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die Hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf Hij de naam Boanerges, wat 'zonen van de donder' betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeus, Taddeüs, Simon Kananeus en Judas Iskariot, die Hem heeft uitgeleverd.

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Jezus gaat de berg op, net zoals Mozes de berg Sinai opging voor een intense godsontmoeting. Jezus is de nieuwe Mozes die Gods Woord aan de mensen openbaart. En juist vanuit deze diepe verbondenheid met God roept Jezus soeverein, net als God zelf doorheen heel de Schrift, twaalf mannen. Het initiatief gaat duidelijk van Jezus uit.

Voor de twaalf worden drie bewegingen genoemd. Vooreerst komen ze naar Jezus toe. Dit is hun eerste antwoord op de roepingsvraag van Jezus, een vrije daad van hen uit. We worden uitgenodigd om heel ons leven telkens weer naar Jezus toe te gaan. En we mogen ook altijd opnieuw naar Hem gaan, wat er ook gebeurde en gebeurt.

De tweede beweging is 'bij Jezus zijn'. Is dat niet een heel eenvoudige maar ook diepe omschrijving van wat gebed is? De twaalf vormen de dichtste gemeenschap van mensen rond Jezus. Jezus is inderdaad een gemeenschapsmens. Al eerder in het Marcusevangelie riep Hij tweemaal twee broers (Marcus 1,16-20). Omdat ze alle twaalf naar Jezus gaan en bij Hem blijven, komen ze ook dicht bij elkaar. Ze vormen een broedergemeenschap. Zoals de twaalf stammen van Israël het volk van God vormen in het Eerste Testament (Genesis 49,28a en Exodus 24,4), zo begint met deze roeping het nieuwe volk van God, die we Kerk zijn gaan noemen.

De derde beweging is de zending. Ze wordt hier samengevat met twee begrippen. Deze gezonden of apostelen zullen delen in Jezus' opdracht om het Rijk van God te verkondigen. En

ze krijgen het gezag over alles wat mensen naar omlaag haalt, onvrij maakt en knecht. Ze zijn geroepen om mensen naar de vrijheid te leiden.

Het is ook duidelijk dat Simon als eerste wordt geroepen en de eerste onder gelijken zal zijn. Hij is de rots. Matteus verheldert dit nog (Matteus 16,15-19).

### **Het Woord in mijn leven**

Voel ik mij door Jezus geroepen vanuit één bepaald moment of gaat het eerder over een wat langer proces? Op welke concrete manieren ga ik naar Jezus toe, telkens opnieuw? Hoe beleef ik het 'bij Jezus zijn'? Wat zijn mijn wegen om het Rijk van God te verkondigen en mensen te bevrijden?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
om mensen te roepen  
verbindt U zich diep met de Vader,  
met onze liefdevolle Schepper.  
U roept ons bij naam  
en nodigt ons hartelijk uit  
om naar U toe te komen,  
om met U in gemeenschap te leven,  
om het Rijk van de Vader te verkondigen  
en mensen te bevrijden.  
Dank voor die heerlijke uitverkiezing.  
Blijf mensen roepen  
om in de toekomst hetzelfde te doen.  
Zegen ons ja-woord en ons handelen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015