



Bezinning 345: Weg zijn, niet in de weg staan

Marcus 3,7-12 = wekdagen 2° week donderdag

Het Woord

Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde Hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar Hem toe, omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor Hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat Hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken, want Hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten Hem zagen, vielen ze voor Hem neer en schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God!' Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie Hij was.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Marcus houdt ervan zijn verhaal over Jezus' activiteiten even te onderbreken. Jezus neemt rust op het strand en Marcus vat Jezus' optreden samen (zie ook Marcus 1,32-34). Maar de rust is van korte duur. Van overal komen mensen naar Jezus toe. Uit heel Palestina, behalve Samaria. En uit alle streken rondom Palestina: Idumea ligt ten zuiden van Palestina, maar ook uit de oostkant komen mensen en uit de noordelijke streken rond Tyrus en Sidon. Tot tweemaal toe zegt Marcus dat het over een mensenmassa gaat (letterlijk: een vele veelheid of een talrijk aantal).

Waarom komen ze naar Jezus toe, vaak een voetreis van een week of meer? Omdat ze hoorden wat Jezus voor mensen doet. Hij geneest hen namelijk! Er wordt dus over Jezus verteld. Het gaat rond van mens tot mens tot een stuk in het buitenland. 'Weet je het al over die Jezus in Galilea?' En dat zonder Facebook of telefoontoestellen.

In de tekst zit een mooie dynamiek. Eerst wordt gesproken over 'genezen', dan over 'teisteringen' en daarna over 'onreine geesten'. Van kwaad naar erger. En juist de mensen die het meest lijden, openbaren de identiteit van Jezus. Ze noemen Hem Zoon van God. Maar Jezus protesteert. Hij ziet het gevaar dat Hij herleid wordt tot een messias die enkel de lichamelijke en psychische ziekten geneest. Want zijn roeping en zending is veel groter: het Rijk van Gods aankondigen en realiseren. Hoe belangrijk ook, genezingen zijn daar slechts een teken van.

De leerlingen krijgen twee bescheiden rollen in dit verhaal. Jezus wil met hen wat rust nemen aan het strand. Ze vormen de gemeenschap rond Hem. En ze voorzien Hem van een boot, zodat Hij niet weggedrukt wordt in het water. Het is een bescheiden rol, maar onmisbaar. Het is goed dat altijd weer te laten doordringen. In de evangelisatie en pastoraal gebeurt het belangrijkste niet door de mensen die deze geloofsactiviteiten dragen, maar door Jezus zelf.

Het Woord in mijn leven

Hoeveel moeite doe ik om naar Jezus toe te gaan? Hoe vaak zeg ik aan mensen: 'Weet je het al over die Jezus uit Galilea?' Wat betekent voor mij dat Jezus 'Zoon van God' is? Wat zijn volgens mij de drie belangrijkste kenmerken van het Rijk van God? Sta ik in dienst van Jezus' werk in mensen of sta ik dat juist in de weg?

Bidden met het Woord

Jezus, Zoon van God,
U hebt het Rijk van God verkondigd,
zowel in daden als met woorden.
U geneest mensen
en bevrijdt hen
van alles wat hen remt
om in dienst te staan van dat Rijk.
Doe dat belangrijke werk in hen!
En laat mij zien
hoe ik mensen bij U kan brengen
en U bij mensen.
Geef dat ik de weg ben naar U
en niet in de weg sta
van wat U voor mensen doet. Amen.

© Eric Haelvoet 2015