



## Bezinning 343: Goddelijke geneesheer

**Marcus 2,13-17 = wekdagen zaterdag eerste week**

### Het Woord

Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees hen. Toen Hij langs het meer liep, zag Hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten, en Hij zei tegen hem: 'Volg Mij.' Levi stond op en volgde Hem. Op een keer was Hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden Hem. Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat Hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Eet Hij met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde dit en zei tegen hen: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Levi is niet zomaar een zondaar, maar een publieke zondaar. Iedereen weet dat tollenaars zich onrechtmatig geld toe-eigenen (ze mochten zelf de belasting bepalen) en ze staan in dienst van de bezetter. Door hun contacten met de heidenen, waren ze bovendien onrein. Voor de zuivere gelovigen dus absoluut te mijden.

Maar Jezus nodigt juist deze Levi uit Hem te volgen. Het druist in tegen elke heersende etiquette, zeker ook op religieus vlak. Jezus had al tweemaal twee broers geroepen (Marcus 1,16-20). Vele anderen volgden Jezus al. Maar hier spreekt Hij iemand direct aan om Hem te volgen.

Het volgende woord is niet evident: 'Levi stond op.' Dit is evangelische verrijzenistaal! Het geeft een diepe vreugde als iemand, die lange tijd uitgesloten, gediscrimineerd en gemeden wordt, plots in een gemeenschap wordt opgenomen. Hij wordt leerling met de leerlingen van Jezus. Je zou voor minder een maaltijd aanbieden.

Jezus gaat steeds verder: Hij gaat in op de uitnodiging en houdt maaltijd met 'zondaars en tollenaars'. Het kan niet nabijer. Geen half werk: Jezus kiest er radicaal voor om met zondaars op te trekken. Als Hij daarop aangesproken wordt, zeg maar bekritiseerd, presenteert Hij zich op goddelijke wijze. Hij had al gezegd dat Hij de macht had om zonden te vergeven, iets wat alleen God mocht en kon doen (Marcus 2,10). Maar nu definieert Hij zichzelf als geneesheer. Ook die

macht behoort exclusief aan God toe (zie Hosea 6,1-3 en Jeremia 30,17). Kortom, Jezus zegt noch min noch meer dat de Messias er is!

We krijgen geen verdere reacties: noch van de opposanten, noch van de leerlingen, noch van Levi en ook niet van de mensenmenigte. In die zin is dit een open verhaal. En wat meer is: Levi komt verder niet meer voor in het Marcusevangelie.

### **Het Woord in mijn leven**

Welk soort mensen beschouw ik als 'zondaars', echt te mijden? Kies ik er soms bewust voor een 'zondaar' op te zoeken en op te nemen in mijn groep of gemeenschap? Heeft Jezus mij al eens genezen? Indien wel: hoe ging dat? Wat waren de gevolgen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
U bent God in ons midden:  
U vergeeft onze zonden  
en geneest ons van alle onreinheid.  
Ook ik ben een zondaar.  
En toch roept U mij  
U onvoorwaardelijk te volgen.  
Laat mij zoals Levi opstaan  
en meegaan in de gemeenschap  
van mensen die U volgen.  
Toon mij welke 'zondaar'  
ik in Uw naam mag uitnodigen  
om bij onze gemeenschap aan te sluiten. Amen.

© Eric Haelvoet 2015