



Bezinning 342: Bootjes naar Christus 2 ¹

Johannes 6,24-29 = eerste helft tekst 18° zondag B-jaar

Het Woord

Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om Hem te zoeken. Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen: 'Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?' Jezus zei: 'Waarachtig, Ik verzeker u, u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.' Ze vroegen: 'Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?' 'Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft', antwoordde Jezus.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De mensen klimmen in bootjes om Jezus te zoeken. Het nodigt ons uit om zelf ook bootjes te zoeken, waarin we Jezus kunnen zoeken. Zie je deze bootjes al op onze kanalen varen: 'Evangelie', 'Christus', 'nood van de ander', 'eucharistie', 'biechtsacrament', 'gebed', 'liefde', 'Taizé', 'abdij', 'Wereldjongerendagen', 'Don Bosco', 'Franciscus' ...? Het vraagt even wat inspanning om in die bootjes te klimmen. Maar zo vinden we Jezus heel snel. Er zijn inderdaad heel wat bootjes, die ons vanzelf bij Jezus Christus brengen.

De vraag blijft waarom de mensen Jezus gaan zoeken. Hebben ze wel de diepe betekenis van de broodvermenigvuldiging begrepen? Wellicht niet. Jezus zegt alleszins van niet. Ze hebben hun buikje rond gegeten en wensen dat opnieuw te doen. Ze gaan dus voor zichzelf, niet voor Jezus. Maar Jezus geeft geen antwoord op hun vraag en verwachting. Hij wil hen een heel eind verder brengen. Met name naar de spirituele honger en het spirituele brood. Kortom: naar God.

Bij de synoptici wordt Jezus bekoord om van stenen brood te maken. En zich dus op te sluiten in het materiële niveau. Maar Jezus opent die toestand naar het hogere, naar het Woord van God. Alleen die keuze kan de diepste honger wakker maken. En alleen met onze ziel kunnen we het Woord van God 'eten'. Zoals in elke eucharistie. Christus is het Brood, dat onze diepste honger stilt.

¹ Oostende 27 juli 2015.

Het Woord in mijn leven

Welke bootjes heb ik, die me bij Christus brengen? Klim ik daar voldoende in? Ken ik mijn diepste honger, die van mijn ziel? Is Jezus het Brood dat mijn diepste honger stilt? Hoe geef ik anderen van dat Brood te eten?

Bidden met het Woord

Jezus,
U was afgestemd
op het werken van de Vader.
Hij zond U
en U verkondigde
en realiseerde zijn Rijk
in tekenen en woorden.
U nodigt velen uit
U daarin te volgen.
Leer ons vertrouwen op de Vader
en alles wat Hij doet
in heel de wereld,
ook hier en nu bij ons.
Laat zien wat we moeten doen
in dienst aan de Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2015