



## Bezinning 340: Stilte die stormen bedaart 2 <sup>1</sup>

Marcus 4,35-41 = 12° zondag B-jaar

### Het Woord

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?' Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer Hem gehoorzamen?'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Jezus heeft net vijf parabels vertelt. Hij heeft dus verkondigd met het woord. Nu zal Hij vier sterke machtstekenen stellen. Hij zal dus verkondigen met de daad. Met de woorden 'op diezelfde dag' beklemtoont Marcus dat er een eenheid is tussen wat Jezus zegt en wat Hij doet. Het woord moet inderdaad concreet leven worden doorheen de handeling. En de handeling krijgt maar haar juiste betekenis en interpretatie vanuit het woord. Al is het nog mooier: een woord doet iets met een mens en een daad spreekt zegt meer dan een boek vol woorden.

Het is duidelijk dat de leerlingen in dit verhaal zwaar op de proef worden gesteld. Meer bepaald: hun geloof wordt op de weegschaal gelegd. De geweldige golven van het leven veroorzaken een diepe angst, die hen doet uitroepen: 'Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?' Er zijn vele mensen die met diepe angst leven, er 's nachts wakker van liggen. Ze bevinden zich in een situatie die hen overstijgt, waarin ze kopje onder gaan. Ze zijn alle controle verloren. De feiten beheersen hen en niet zij de feiten. Een vreselijke situatie waaruit ze best zo snel mogelijk gered worden.

De nacht en de zee staan symbool voor demonen, voor het kwaad en voor de dood. Ook voor de demonen in onszelf, die ons meer beheersen dan ons lief is. Die werkelijkheid in ons waar we niet

---

<sup>1</sup> Mariakerke 15 juni 2015.

fier op zijn, maar die wel een deel van onze identiteit uitmaakt. Een gevaarlijk deel, zowel voor de anderen rond ons als voor onszelf.

En of Jezus' woord iets doet! Hij stilt de storm. Hij temt de demonen. En brengt vertrouwen in plaats van angst. Hij haalt die kracht uit zijn Vader. Als Zoon van de Vader deelt Hij in zijn macht over kwaad en dood. De verrijzenis is daarvan het grote 'bewijs'. Omdat Hijzelf uit de stilte, de vrede, de goddelijke sjalom leeft, kan Hij die aan anderen geven.

Jezus brengt stilte. Het gaat over een heel positieve stilte. Die stilte is allesomvattend. Ze vervult het gemoed en het leven. Ze is een goede aanwezigheid. Het is de stilte van het thuis komen. De stilte van het diepe genieten. Die stilte reikt een betekenis aan, die alle theorieën overbodig maakt. In die stilte gebeurt het belangrijkste: de verbinding met God, onze Heer en Schepper, meester over kwaad en dood, over alle demonen, ook die in onszelf.

### **Het Woord in mijn leven**

Is er in mijn leven voldoende diepe stilte als verbinding met God en zijn sjalom? Laat ik Christus zijn bevrijdend woord spreken tegenover de demonen rond en in mij? Als ik in diepe angst verkeer, schreeuw ik het dan uit voor Christus en vraag ik Hem om zijn grote, goddelijke stilte? Stil ik stormen vanuit de sjalom in mijn diepe, stille persoonskern?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U was en bent altijd verbonden  
met de Vader en zijn sjalom.  
U weet dat vele mensen in de storm zitten.  
Golven van geweld overspoelen hen.  
Ze vergaan in wanhoop.  
Onderdrukking drukt hen plat.  
Wees in hun boot aanwezig  
met Uw grote stilte,  
die rust en perspectief geeft.  
Want Uw naam is  
'Ik zal er zijn.'  
Ja, U zal er voor hen zijn,  
als verrezen Heer,  
die kwaad en dood overwon. Amen.

© Eric Haelvoet 2015