



Bezinning 339: Ik ben met u 5¹ 2

Matteus 28,16-20 = Drie-eenheid B-jaar en O.-H.-Hemelvaart A-jaar

Het Woord

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het is waar: de elf leerlingen gaan van Jeruzalem naar Galilea om daar de verrezen Heer te ontmoeten. Twee vrouwen hebben hun verteld dat eerst een engel en dan Jezus zelf aan hen, de vrouwen, verschenen is. De engel en de Heer hebben hun opgedragen de leerlingen te zeggen naar Galilea te gaan om daar de Heer te zien. En inderdaad, ze zien Hem. Onvoorstelbaar: gestorven en begraven en nu levend voor hen. Hoe moeilijk moet het geweest zijn voor de vrouwen en de elf om dat te geloven en er de consequenties van in te schatten. Ze hebben er zeker veel tijd voor nodig gehad. Enige twijfel is in dat proces heel normaal.

De Heer geeft hun met bijzonder weinig woorden een gigantische opdracht: 'Maak alle volkeren tot Mijn leerlingen.' Je zou voor minder in ademnood raken. Gelukkig geeft de Heer zelf zijn Adem, zijn Geest. Ze staan er dus niet alleen voor.

Maar er is meer. De Heer komt naar hen toe. Zoals het daar zo eenvoudig staat, kan je denken dat dit bijzaak is en slechts eenmaal gebeurt. Maar het gaat veel verder. Het toont wie God is: mensen nabij. Altijd weer opnieuw komt de Drie-eenheid naar de mensen toe. De Heer belooft dat zelfs uitdrukkelijk: 'Ik ben met jullie'. Ja, Hij zal altijd met hen zijn en wel tot het einde van de wereld. De opdracht wordt dus uitgerold over de hele lengte van de tijd. De Heer zendt mensen, zeker, maar Hij gaat ook met hen mee. Dat bemoedigt, dat sterkt, dat is een grote steun. Er is zelfs meer:

¹ Tweemaal Rijmenam 28 mei 2015.

² Deze evangelietekst wordt ook gebruikt op heiligenfeesten: 6 februari H. Amandus, 6 of 7 februari HH. Paulus Miki en gezellen, 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues en gezellen, 7 november H. Willibrordus.

de verrezen Heer, de heilige Geest en ook de Vader blijven aan het werk. Wij zijn altijd medewerkers van het goddelijke handelen van de Drie-eenheid.

Het Woord in mijn leven

Wanneer is de Heer aan mij 'verschenen' en heb ik Hem dus 'gezien'? Aan wie moet ik vertellen dat ze naar de Heer moeten gaan om Hem te 'zien'? Ervaar ik dat de Heer me zijn Adem, de heilige Geest geeft om mijn levenszending te volbrengen? Ervaar ik dat de Heer me altijd nabij is?

Bidden met het Woord

Jezus, Heer van hemel en aarde,
verrezen uit de dood.
Gij deelt in het volle goddelijke gezag.
Gij komt naar ons toe, altijd weer.
Gij roept en zendt ons.
Gij vraagt ons mensen thuis te brengen
in Uw mysterieuze gemeenschap
met de Vader en de Geest,
die heerlijke, schitterende liefdesharmonie.
Gij gaat zelf met ons mee,
God-met-ons, gezelschap en vriend.
Dat troost en bemoedigt en sterkt ons.
Hoe kunnen we U danken, Heer, hoe?
Hoe kunnen we U ooit voldoende eren?
Blijf ons inderdaad nabij
tot het einde van de wereld. Amen.

© Eric Haelvoet 2015