



**Bezinning 338: Mij is alle macht gegeven 4 <sup>1</sup>**

**Matteus 28,16-20 = Drie-eenheid B-jaar en O.-H.-Hemelvaart A-jaar <sup>2</sup>**

## **Het Woord**

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.'

## **Stilte bij het Woord**

## **Een woord bij het Woord**

In deze korte tekst vernemen we op vier verschillende wijzen dat de verrezen Heer Jezus God is. Vooreerst: aan Hem 'is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.' Uit eerbied voor Gods heilige Naam, wordt die Naam niet genoemd. Het is dus de Vader die aan de Verrezen Heer alle macht geeft. Het absolute woordje 'alle' beklemtoont nog eens extra dat Christus volledig deelt in alle macht en gezag van de Vader. En dus God is.

Hij draagt de elf op om alle volkeren te dopen 'in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.' Het is de in de jaren 80 al versteend geworden formule waarmee men in de kerkgemeenschap van Matteus de nieuwe christenen doopt. De Zoon staat in dit rijtje op dezelfde hoogte als de Vader en de Geest. Samen zijn ze de Drie-ene God.

De Heer draagt de elf op alle volkeren te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Hij hun opgedragen heeft. In de grondtekst staat er volgens de Naardense Bijbel het woord 'geboden'. Dat verwijst naar Mozes, die – eveneens op een berg – van God de Tien Geboden ontvangt. Maar Jezus zegt dat Hij zelf de geboden uitvaardigde. Hij stelt zich dus op de plaats van God.

<sup>1</sup> Tweemaal Rijmenam 28 mei 2015.

<sup>2</sup> Deze evangelietekst wordt ook gebruikt op heiligenfeesten: 6 februari H. Amandus, 6 of 7 februari HH. Paulus Miki en gezellen, 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues en gezellen, 7 november H. Willibrordus.

Tot slot bemoedigt de Heer de elf leerlingen-apostelen met de woorden: 'Ik ben met u.' Het is de naam die God zelf aan Mozes openbaarde bij de brandende braamstruik: 'Ik ben die ben' of 'Ik ben die er zal zijn.' De Ik-ben-uitspraak van Jezus doet Hij dus als God.

## **Het Woord in mijn leven**

Geloof ik dat Jezus als de Verrezen Heer God is? Realiseer ik mij bij het maken van het kruisteken dat ik bid in de naam van God? Wat betekent dat voor mij?

## **Bidden met het Woord 1**

Vader,  
Gij geeft ons het leven.  
Gij geeft ons de schepping.  
Gij geeft ons onze roeping.  
Gij geeft ons Uw Zoon.  
Gij geeft ons Uw heilige Geest.

Jezus Christus, Zoon van de Vader,  
Gij geeft ons Uw Vader.  
Gij geeft ons de liefde.  
Gij geeft ons Uzelf.  
Gij geeft ons de heilige Geest.

Heilige Geest,  
Gij geeft ons Uw gaven.  
Gij geeft ons Uw vuur.  
Gij geeft ons het inzicht.  
Gij geeft ons de liefdesgloed.  
Gij geeft ons gemeenschap.

Dank U, heilige Drie-eenheid,  
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

## Bidden met het Woord 2

Verrezen Heer Jezus Christus,  
Gij zijt God,  
aan wie de Vader alle macht geeft.  
Gij nodigt ons uit  
U te zien en te ontmoeten.  
Gij zendt ons in de wereld  
om aan mensen te openbaren  
wie Gij zijt: God zelf  
in eenheid met de Vader en de Geest.  
Neem allen op in Uw goddelijkheid.  
Laat allen ervaren  
dat Gij met hen zijt, altijd.  
Neem onze geliefde doden op  
in Uw goddelijke Drie-eenheid.  
Geef hun Uw grote vreugde,  
Uw grote liefde, Uw eeuwig licht.  
Doop hen elke dag in wie Gij zijt:  
God met de Vader en de Geest. Amen.

© Eric Haelvoet 2015