



## Bezinning 337: Opgenomen in Gods liefdesgemeenschap 3 <sup>1</sup>

Matteus 28,16-20 = Drie-eenheid B-jaar en O.-H.-Hemelvaart A-jaar <sup>2</sup>

### Het Woord

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

In het Matteusevangelie zegt niemand een woord tot Jezus na zijn verrijzenis, ook niet de leerlingen. Eerst spreekt een engel tot twee Maria's. Dan spreekt de verrezen Heer, eerst tot dezelfde Maria's en dan tot de elf. Het zijn de laatste woorden in het langste evangelie. Jezus zendt zijn leerlingen en daardoor worden ze apostelen, letterlijk 'gezondenen'.

Deze evangelietekst heeft twee delen. In het eerste doen de leerlingen wat de twee Maria's hun zegden: ze moesten naar Galilea gaan om daar Jezus te zien. Ze gaan snel naar Galilea en inderdaad, ze zien Jezus. De vraag is wat dit betekent: de verrezen Heer Jezus 'zien'.

Met uiterst weinig woorden krijgen de leerlingen hun hoofdopdracht: alle volkeren tot leerlingen van de verrezen Heer maken. Een gigantische opgave. Dit evangelie eindigt dus in een universeel perspectief. Iedere mens moet het blijde nieuws vernemen van Jezus, in het bijzonder zijn verrijzenis.

Dan volgen twee manieren om die opdracht uit te voeren. Vooreerst allen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Dus in eerste instantie geen theorie of leer, maar een spiritueel-mystiek gebeuren waardoor mensen opgenomen worden in de goddelijke liefdesgemeenschap en toetreden tot de christelijke gemeenschap. En dan ook de oproep om zich te houden aan wat Jezus verkondigd heeft. Geloof moet uiteindelijk gedaan worden, beleefd, concrete realiteit worden in ons dagelijks handelen.

---

<sup>1</sup> Mariakerke 27 mei 2015.

<sup>2</sup> Deze evangelietekst wordt ook gebruikt op heiligenfeesten: 6 februari H. Amandus, 6 of 7 februari HH. Paulus Miki en gezellen, 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues en gezellen, 7 november H. Willibrordus.

Jezus zendt niet alleen de leerlingen-apostelen, maar Hij blijft hen ook nabij. Hij begeleidt hen en leidt hen. Hij steunt en bemoedigt hen. Nooit kunnen ze zich alleen voelen, eenzaam, verlaten. Want de Heer zelf is altijd bij hen. Nooit kunnen ze zich totaal wanhopig voelen, want de Heer is de belofte van een altijd nieuwe toekomst.

## **Het Woord in mijn leven**

Wat is mijn berg waar de Heer mij wil ontmoeten en mij mijn zending geven? Hoe versta ik dat ik de verrezen Heer 'zie'? Welke zending geeft Hij mij? De Heer zegt: 'Ik ben met u'; ben ik met Hem? Hoe ervaar ik dat Jezus met mij, met ons is?

## **Bidden met het Woord**

Vader, Zoon en heilige Geest,  
heilige Drie-eenheid,  
Gij zijt liefde, gemeenschap,  
harmonie, eenheid.  
Geef Uzelf aan de gehuwden,  
aan de gezinnen,  
aan de gemeenschappen,  
aan volkeren, naties en landen,  
aan de wereldgemeenschap.  
Toon ons de concrete wegen  
om ons daarvoor in te zetten,  
in Uw naam,  
door U gezonden. Amen.

© Eric Haelvoet 2015