



Bezinning 336: De heilige Geest: onze Gids 2 ¹

Johannes 15,26-27; 16,12-15 = Pinksteren dagmis B-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

...

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus noemt de heilige Geest een Gids voor de christenen. De Gids getuigt over Hem, door wie Hij gezonden is: Jezus Christus. Hij leidt ons dus naar Jezus Christus. Bij Jezus zijn, met Hem verbonden leven, Hem kennen, vertrouwd zijn met Hem, thuis zijn bij Hem: dat is de voorwaarde om te getuigen. Ons christelijk getuigenis kan maar overkomen als het echt is. En het kan maar echt zijn als het voortvloeit uit een diepgaande, doorleefde relatie met Christus. Getuigen kan dus niet bij theorie blijven. Enkel de ervaring en de beleving kan ons getuigenis vruchtbaar maken.

De Gids heeft een tweede opdracht: ons naar de waarheid leiden. De waarheid over de Vader en de Zoon. Over de Drie-eenheid. Hij zal ons verkondigen wie God is. Dat is een proces dat steeds verder gaat en nooit ophoudt.

Constant gebruikt Jezus de toekomstvorm van de werkwoorden. Tot zeven maal toe. Ofschoon Hij dit zegt tijdens de laatste avond van zijn leven op aarde, dus aan het einde, behoudt Hij met overtuiging het perspectief van de toekomst, alsof het een begin is. Het is ook een begin. Hij bevindt zich mentaal al aan de overkant van de dood. Hij is gespannen op zijn verrijzenis, vol vertrouwen op de Vader en de Geest.

¹ Heule 19 mei 2015.

Het Woord in mijn leven

Mag de Geest mij leiden naar de volle waarheid over de Vader en de Zoon? Brengt me dat tot de volle overgave aan God? Brengt de volle waarheid over God me tot de volle waarheid over mezelf? Hoeveel tijd breng ik door bij Christus?

Bidden met het Woord

Heilige Geest,
Gij zijt de Gids
die ons bij Jezus brengt.
Gij begeleidt ons
naar de volle waarheid
over de Vader en de Zoon.
Breng ons thuis bij Christus,
zodat we vertrouwd worden met Hem.
Verkondig ons de toekomst
en geef ons de juiste woorden
om verder te vertellen
wat we van U ontvangen.
Help ons te bouwen aan de toekomst
die de Vader heeft bereid
en die de Zoon heeft voorbereid. Amen.

© Eric Haelvoet 2015