



Bezinning 335: Van economie naar spiritualiteit 2 ¹

Lucas 9,10-17 = sacramentsdag C-jaar

Het Woord

Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich terug in een stad die Betsaida heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden Hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot de mensen over het Koninkrijk van God en degenen die genezing nodig hadden, maakte Hij weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden: 'Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.' Maar Hij zei tegen hen: 'Geven jullie hun te eten.' Ze zeiden: 'We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?' Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.' Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Wanneer de apostelen – letterlijk de gezondenen – terugkeren van hun zendingstaak, zeg maar stage, vertellen ze hun verhalen aan Jezus. De gezondenen brengen verslag uit aan Hem die hen zond. Onze christelijke zending begint bij Jezus en behoort bij Hem terug te keren. We zetten ons in voor Hem. Jezus neemt hen dan mee, weg van de menigte. Hij wil met hen alleen zijn. Maar dan gebeurt iets wat Jezus niet voorzien had. Een hele grote groep mensen komt hen achterna. En Jezus laat zijn plan onderbreken. De nood van de mensen laat Hij voorgaan op het samenzijn met de apostelen. Opvallend: Hij spreekt en Hij handelt. Het christelijke handelen wordt verbaal uitgelegd, verklaard: omwille van het Rijk van God. Of meer precies: omwille van de Koning, God zelf. Maar het Woord blijft niet boven de werkelijkheid zweven. Het Woord wordt leven in concrete daden, hier het genezen van zieke mensen.

¹ Mornese (Italië) 11 april 2015.

Begeeft Jezus zich op het spirituele vlak van God-Koning, de twaalf, dus niet meer apostelen genoemd, zien de economische nood: voedsel en onderdak. Het contrast wordt zwart-wit geformuleerd: de woestijn is economisch gezien niet aantrekkelijk. Een positieve zorg, maar niet het plan van Jezus. Verder worden de twaalf 'leerlingen' genoemd: ze hebben iets te leren. Altijd weer opnieuw moeten we leerling worden. Het leerproces als christen is nooit ten einde.

Toch neemt Jezus het thema voedsel op. Er zijn vijf broden en twee vissen. Veel te weinig voor die grote menigte hongerige mensen. Maar voor Jezus is het voldoende. Wel wil Hij alles, zodat de twaalf niets meer overhouden. Ja, Lucas gebruikt dezelfde werkwoorden als voor de instelling van de eucharistie en voor het Emmausverhaal: nemen, zegenen, breken en geven. Maar anders dan bij Matteus en Lucas gaat de kracht niet van de Vader uit, maar van Jezus zelf.

In het spirituele niveau geldt een andere logica dan in de economie. Delen wordt vermenigvuldigen. Liefde vermeerdert door ze te schenken. Spiritualiteit bewerkt wonderen. Gods Woord, dat we vinden in de vijf (!) boeken van Mozes en de twee (!) profeten Mozes en Elia, vertegenwoordigers van alle profeten – kortom de hele Schrift – vermenigvuldigt door het uit te delen. Een graantje aan de aarde toevertrouwd, brengt honderd- en zelfs duizendvoudig vrucht voort.

Toch: Jezus laat niet zelf de mensen in groepen zitten. Niet Hij deelt de brokken brood uit. Niet Hij haalt de resten bijeen. Dat laat Hij doen door de twaalf – dus geen leerlingen op dat moment. Ze hebben veel geleerd! Jezus wil de twaalf nodig hebben. Hij verricht niet alleen veel goed voor de mensen, Hij bouwt Gods Koninkrijk op met mensen.

Het Woord in mijn leven

Vertrekt mijn christelijke zending van Jezus en geef ik ze ook terug aan Hem? Hoe? Hoe vlot maak ik de overgang van de economische naar de spirituele logica? Wat zijn mijn vijf broden en twee vissen? Aan wie vraagt Jezus mij eten te geven? Waar concreet wil Jezus zijn Rijk opbouwen met mij? Samen met wie?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U zendt ons als groep, gemeenschap, parochie,
school- of internaatsteam, pastorale ploeg,
congregatie, orde ...
om met ons en onze broden en vissen
Gods Koninkrijk op aarde op te bouwen.
We mogen in Uw naam
velen voeden met Uw woord,
dat altijd Uw levenskracht heeft.
Het schenkt mensen een overvloed
aan vreugde en genezing.
En we krijgen zelf een grote korf terug.

Hier ben ik helemaal,
met al mijn 'broden en vissen'. Amen.

© Eric Haelvoet 2015