



Bezinning 334: De Verrezenen eten geven 2 ¹

3° paaszondag B-jaar: Lucas 24:35-49

Het Woord

De twee leerlingen [van Emmaus] vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Toen ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie.' Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.' Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: 'Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.' Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het valt op dat meerdere zintuigen worden aangesproken: het oor, het oog, de tastzin en de smaak. De verrijzenis moet concreet leven worden. Wat de verrijzenis van Jezus inhoudt, moet te zien zijn, te horen, te tasten en zelfs te eten. Hoe kunnen mensen zintuiglijk waarnemen dat Jezus verrezen is? Zien ze onze vreugde? Zien ze ons mensen helpen opstaan, vooral wie in de diepste nood zit? Horen ze ons optimisme? Horen ze ons geloofsperspectief als we een dierbare verloren hebben? Helpen onze maaltijden eenzame mensen uit hun isolement en marginaliteit? Zijn onze maaltijden ontmoetingsmomenten? Zijn we smaakvolle mensen, in wie men de heerlijke smaak van de verrijzenis proeft en ervaart?

Jezus stelt een omgekeerde vraag. Gewoonlijk geeft Hij anderen te eten. Maar nu vraagt Hij dat de leerlingen Hem eten geven. Welke honger kan de verrezen Heer hebben? Hij heeft honger naar ons geloof. Hij heeft honger naar onze bekering: onze toekering, onze toewending in geloof naar Hem als de Verrezenen. Hij heeft honger naar onze ontvankelijkheid voor zijn vergevende liefde. Hij heeft

¹ Turijn-Valdocco 8 april 2015.

honger naar onze verkondiging en ons getuigenis, gericht aan alle volkeren, alle mensen. Hij heeft honger naar onze ontvankelijkheid voor zijn Geest en al de goede gaven van de Geest. Hij heeft honger naar onze zintuiglijk ervaarbare daden, tekenen van ons verrijzenisgeloof.

Jezus opent het verstand van de leerlingen voor de Schrift. Hoe doet Hij dat? Ook het openen van het verstand voor de Schrift moet bemiddeld worden. Onze tijd heeft een grote nood aan het openen van het verstand van de mensen voor de geloofsschat, die in de Bijbel opgeslagen ligt en wacht op ontsluiting voor mensen van onze tijd. Er zijn verschillende en zeer boeiende methoden voor handen: exegese, lectio divina, contemplatieve dialoog, bibliodrama, de Tobiasmethode, Godly Play, grafische voorstelling, spelvorm, vertelling, voorlezen met een (kort) gesprek, bekijken van Bijbelverhalen aan de hand van schilderijen en andere kunstwerken, stripverhalen, films, You Tubefilmpjes, filmpjes van Horizonmedia in Checkpoint-tv of Zorg-tv, bijbelliederen, getuigenis, preek ... Nog nooit is er zo'n rijke variatie geweest om Bijbelverhalen verstandelijk te ontsluiten voor onszelf en anderen. En niet alleen verstandelijk: ook gevoelsmatig en op het diepste niveau: de ervaring, waar ziel en geest elkaar kruisen.

Het Woord in mijn leven

Ik beantwoord een of meerdere vragen uit de eerste paragraaf hierboven. Wat is mijn (meest) geëigende manier om 'Jezus eten te geven'? Welke methode kan mij in deze fase van mijn leven helpen de Schrift beter te leren kennen? Welke methode(n) gebruik ik om anderen te helpen om de Schrift (beter) te leren kennen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij zijt opgestaan uit de dood.
Gij zijt verrezen.
Hoe moeilijk verstaan we dat wonder,
het grootste wonder aller tijden.
Open ons verstand
om tot inzicht te komen:
Uw heilige Geest leert ons alles.
Open ons hart
om Uw liefde te ontvangen
en U in ons mee te dragen,
zoals Gij ons in Uw hart draagt.
Open onze handen
om te ontvangen en te geven
zoals velen ons voordeden,
vooral onze geliefde heiligen.
Richt onze voeten
om Uw getuigen te zijn
voor kinderen, jongeren en volwassenen, vooral de armste.
Bekleed ons met Uw kracht van omhoog:
de heilige Geest en al zijn gaven. Amen.

© Eric Haelvoet 2015