



## Bezinning 332: Sterven voor het eeuwige leven 2 <sup>1</sup>

Johannes 12,20-33 = 5° vastenzondag B-jaar

### Het Woord

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: 'Het uur is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, Ik verzeker u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu ben Ik doodsbang. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader.' Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.' De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 'Een donderslag!' Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. Jezus zei: 'Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar Mij toe halen.' Daarmee bedoelde Hij de wijze waarop Hij zou sterven.

### Een woord bij het Woord

De Grieken willen Jezus zien. Na Jezus' verrijzenis wil Thomas de wonden van Jezus zien. Ze willen aanraken, fysisch contact. Ja, de Grieken zien Jezus en Thomas eveneens. Maar Jezus gaat tweemaal vele stappen verder. Hij nodigt hen uit om door te groeien naar de kern van zijn overtuiging, die ons christelijk geloof is geworden. Hij spreekt over de paradox van ons geloof: door te sterven vinden we het eeuwige leven. Door liefdevol Hem en de naasten te dienen, volgen we Hem. Dan zal de Vader ons eren.

Er staat een sterke uitdrukking in deze evangelietekst, die ons tegen de borst kan stoten: 'Wie in deze wereld zijn leven haat.' Johannes schrijft wel in het Grieks, maar geeft toch de Hebreeuwse of Aramese manier van zeggen weer. Deze talen kennen geen vergelijkende trap zoals meer en minder, groter en kleiner. Ze werken daarom met tegenstellingen. Zichzelf liefhebben krijgt dan als tegengestelde: zichzelf haten. Iemand vond een mooi alternatief: minachten met de betekenis van minder achten. Niet mijn eigen leven staat boven alles. De wereld, de kosmos draait niet rond mij. Ik ben niet het centrum van de werkelijkheid. Maar God is het centrum. God en zijn liefde. God en het

<sup>1</sup> Sint-Pieters-Woluwe, Bartimediateam 17 maart 2015, 4 deelnemers.

eeuwige leven dat Hij aan iedereen wil geven. Daarom acht ik mezelf minder, om God alle ruimte te geven. Meer nog: om mezelf in dienst te stellen van God en zijn Rijk. Net zoals Jezus deed.

De stem uit de hemel spreekt bijzondere woorden: 'Ik heb Hem' – Jezus Christus – 'verheerlijkt en zal Hem weer verheerlijken.' Uit de synoptische evangeliën weten we dat de Vader al tweemaal gesproken heeft om Jezus te verheerlijken: bij Jezus' doopsel en bij Jezus' transfiguratie op de berg. De derde keer zal dat zijn tijdens Jezus' lijden, sterven en verrijzen. En nog verder: bij Jezus' thuiskomst bij de Vader geeft deze Hem de ereplaats, aan zijn rechter zijde. Niet lijden en dood krijgen het laatste woord. Daar staat de Vader garant voor. Wel de verheerlijking. Die overtuiging mag ons dankbaar stemmen. Want ook voor ons is dat waar. We mogen immers Jezus volgen tot aan de rechterhand van de Vader. Jezus zelf trekt ons naar die plaats bij God toe.

## **Het Woord in mijn leven**

Hoe sterk kleef ik vast aan het verlangen om Jezus fysisch te zien, te horen, aan te raken? Beleef ik mijn concrete leven vanuit de paradox van sterven en leven, van dienen? Geef ik mezelf de juiste plaats in het plan en rijk van God? Verlang ik intens naar mijn einddoel bij God, in zijn eeuwigheid?

### **Bidden met het Woord 1**

Heer, leer mij U horen  
in de donderslagen  
in mijn leven. Amen.

### **Bidden met het Woord 2**

Heer,  
tijdens de wijdingsviering  
legt de diaken, priester en bisschop  
zich neer op de grond:  
graan dat sterft in de aarde,  
egoïsme dat omkeert in liefde.  
Gij weet hoe ik altijd opnieuw  
wil sterven aan mijn verkeerd ego.  
Gij weet ook, en zelfs heel goed,  
dat ik dat zelf niet kan.  
Smelt Gij dan zelf  
mijn verkeerd ego weg.  
Want ik wil vruchten dragen  
in dienst van Uw eeuwig leven.  
Ik wil delen in Uw eeuwig leven  
en velen naar U begeleiden.  
Trek hen zelf naar U toe.  
Toon mij altijd weer opnieuw  
wat ik daarvoor moet doen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
0476 085 744 [www.bartimeus.be](http://www.bartimeus.be) [bartimeus@donbosco.be](mailto:bartimeus@donbosco.be)

 FACEBOOK &  TWITTER Bartimeus2009