



Bezinning 328: Woestijnmens 2 ¹

1° vastenzondag B-jaar: Marcus 1,12-15

Het Woord

Meteen dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor Hem.

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In de twee verzen direct voor dit verhaal daalt de heilige Geest op Jezus neer en de Vader noemt Jezus zijn geliefde Zoon. Nu stellen we vast dat de Geest niet terugkeert naar de hemel, maar bij Jezus blijft. De liefdesgemeenschap tussen Vader, Zoon en Geest, is geen in zichzelf gesloten gebeuren. Integendeel: Jezus wordt vanuit zijn unieke eenheid met de Vader en de Geest uitgezonden, de wereld in. De Geest blijft Hem begeleiden, heel zijn openbaar leven. Zo mogen ook wij geloven dat de Geest bij ons blijft om onze zending te vervullen.

Die zending van Jezus is geen plezierreisje. Hij wordt integendeel naar de woestijn gezonden. Vraag aan om het even welke mens of hij ooit een woestijnervaring heeft meegemaakt. Iedereen zal – als er voldoende vertrouwen is – vertellen over dieptepunten, eenzaamheid, strijd, zwaar lijden ... Juist naar die mensen wordt Jezus gezonden. Juist hen wil Hij heel nabij zijn, liefdevol en helend.

Jezus verkondigt het evangelie of blijde nieuws dat de tijd vervuld is. Weinig woorden om heel veel te zeggen. Het houdt namelijk in dat alle beloften van het Eerste Testament in Jezus van Nazaret vervuld zijn. Omdat er heel veel beloften zijn, omvat de vervulling enorm veel. Het is dus een buitengewoon groot blij nieuws. Het is een gigantisch goddelijk geschenk, waar de mens in eerste instantie niets hoeft voor te doen. Behalve het verwelkomen, het aanvaarden. En ook dat kan maar als we ons keren naar het geschenk, of liever naar de Gever. Want zich bekeren is eerst en vooral zich toewenden naar de Gever van het geschenk en naar het geschenk zelf.

¹ Tweemaal Rijmenam 19 februari 2015 (5 en 4 personen).

Het Woord in mijn leven

Ervaar ik dat de heilige Geest mij nabij is? Laat ik me door Hem leiden? Hoe werkt dat? Tot welke mens-in-de-woestijn zendt de Geest me nu? Dank ik God voor het gigantisch geschenk: zijn Rijk in Jezus Christus?

Bidden met het Woord 1

Heer Jezus,
Gij zijt naar de woestijn gegaan,
gedreven door de Geest.
Vele mensen gaan door diepe dalen,
door zware woestijnervaringen.
Wees voelbaar bij hen aanwezig,
heilzaam, reddend, liefdevol.
Als Gij mij wilt zenden
naar een 'woestijnmens',
roep en zend me dan:
hier ben ik.
Geef me dan Uw heilige Geest
zodat ik warme troost
en concrete hulp mag zijn. Amen.

Bidden met het Woord 2

Heer,
hoeveel keren
moet ik mij bekeren?
Hoeveel keren
kan mijn leven verkeren?
Hoeveel keren
zal ik mij omkeren?
Help me alle keren
me in te keren
om U te vereren.
Want ik wil me alle keren
naar U en Uw Rijk toekeren.
Mijn talenten wil ik alle keren
voor anderen uitkeren.
Amen.

© Eric Haelvoet 2015