



## Bezinning 326: Getuigen uit ervaring 2 <sup>1</sup>

6° zondag B-jaar: Marcus 1,40-45

### Het Woord

Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als U wilt, kunt U mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

In het begin komt een enkele persoon naar de Jezus toe. Op het einde komen de mensen van alle kanten naar Jezus. Daartussen gebeurt er iets heel opmerkelijk. De melaatse moest roepen 'onrein onrein' als men hem naderde. Maar dan gaat hij uitbazuinen wat Jezus met hem gedaan heeft en welke woorden Jezus tot hem gesproken heeft. De man, geïsoleerd buiten de stad, wordt een enthousiaste verkondiger in de stad. Hij doet dat vanuit zijn ervaring: Jezus heeft hem aangeraakt, vastgegrepen, gegrepen, rein gemaakt, genezen en weer de mogelijkheid gegeven zich te integreren in de maatschappij en met zijn volk God te eren. Vanuit die ervaring verkondigt hij, niet aarzelend en bescheiden, maar juist met toeters en bellen, met de bazuin. Wat is het een groot verschil: iemand die uit ervaring getuigt tegenover iemand die vanuit theorie verkondigt. Je zou zowaar jaloers worden om zo'n Christuservaring te ontvangen.

En Jezus? Hij laat zich diep ontroeren door deze zieke man die Hem geknield om hulp vraagt. Voor een zieke is het een hele troost als iemand tot in zijn ziel ontroerd wordt door zijn lijden. De emotie van Jezus zet Hem aan tot handelen en spreken. Jezus zegt hier heel levensnabij wie God is: God laat zich tot in zijn diepste punt ontroeren door het leed van mensen. Of liever, Hij maar laat het voelen, nog voor Hij spreekt. De woorden van Jezus 'word rein' hebben dezelfde scheppingskracht als in Genesis. Gods Woord realiseert direct wat het zegt. Of: Jezus is God.

<sup>1</sup> Heverlee 8 februari 2015 (5 personen).

We zien Jezus naar de woestijn gaan. Altijd weer investeert Hij tijd en energie in zijn relatie met zijn Vader. Enkel vanuit die diepe verbondenheid kan Hij zijn roeping en zending volbrengen. Want Jezus bazuïnt God liefde uit omdat Hij leeft uit een constante diepgaande godservaring. Dat is zijn geheim dat meer en meer ons geheim mag worden.

## **Het Woord in mijn leven**

Welke diepgaande ervaring met Jezus Christus herinnering ik mij nu nog? Spreek ik over Jezus Christus vanuit theorie of getuig ik vanuit ervaring met Hem? Hoe is mijn verkondiging: uitbazuïnen of stilletjes murmelen?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
velen leven buiten de gemeenschap.  
Ze worden vrijpostig gemeden.  
Ze worden als taboe afgeschreven.  
Ze worden in de eenzaamheid verstikt.  
Hun leed raakt U diep, heel diep.  
Gij wilt hen nabij zijn, ervaarbaar nabij.  
Laat zien aan wie ik Uw liefde  
van heel nabij mag voelbaar maken.  
Laat zien aan wie ik Uw genezing  
troostend mag laten ervaren.  
Geef dat ik vooral U mag ervaren  
en vanuit die diepe ervaring  
over U mag getuigen 'met de bazuï'. Amen.

© Eric Haelvoet 2015