



Bezinning 325: Liefde en vreugde op Gods maat 2 ¹

6° paaszondag B-jaar: Johannes 15,9-17

Het Woord

Jezus zei: 'Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik Me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Er zit een heel mooie beweging in deze tekst. De Vader is het beginpunt. Er volgen vier stappen. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de leerlingen lief, de leerlingen worden uitgenodigd elkaar lief te hebben, die onderlinge liefde breekt open naar andere mensen toe. Uit dit alles blijkt dat liefde iets is wat eerst ontvangen wordt. En we zijn het verplicht om dit prachtig geschenk door te geven aan anderen. Is ook dat niet liefde: iets dat we ervaren als heel waardevol willen we delen met anderen? We gunnen hun hetzelfde geluk.

De liefde die van de Vader uitgaat, heeft geen oorsprong, tenzij in zichzelf. Toch ontvangt ook Hij liefde. Want Jezus bewijst Zijn liefde voor de Vader door de leerlingen lief te hebben. Zo ook hebben de leerlingen de Zoon lief: door elkaar lief te hebben en buiten de eigen kring anderen lief te hebben. Liefde is dus heel dynamisch, in voortdurende beweging heen en terug. Liefde maakt altijd weer de cirkel rond. Zo ontstaat verbondenheid.

De opdracht die Jezus Christus ons geeft, is wel heel moeilijk, zo zien we het vaak. We kunnen ons laten ontmoedigen omdat we nog niet de bovengrens van die opdracht halen. Maar we kunnen het beter zien als het beklimmen van een ladder. Elke keer als we één trede hoger gaan, is er winst. En groeiden we dus in de liefde.

¹ Ledeberg 28 januari 2015.

Het grote doel van Jezus is de vreugde. Over die vreugde horen we drie heldere accenten. Het is vooreerst de vreugde van Jezus zelf, de vreugde van God. In God is vreugde. En Hij wil die delen met ons, zijn mensen. Dan: Jezus laat zijn vreugde in ons komen en zijn vreugde in ons wordt onze vreugde. Het is dus de goddelijke vreugde die we mogen genieten. Ten derde wenst Jezus dat die vreugde in ons volkomen wordt. Jezus is pas tevreden met het hoogste: met de maat van God zelf.

Het Woord in mijn leven

Hoe ontvang ik Gods liefde? Door wie ontvang ik Gods liefde? Geef ik Gods liefde door aan anderen? Hoe doe ik dat? Leeft Jezus' vreugde in mij?

Bidden met het Woord

God van Liefde,
Gij hebt Jezus lief.
En Jezus heeft ons lief
met de Liefde die Hij van U ontvangt.
In U en in Jezus is vreugde.
Uw vreugde mag onze vreugde worden,
een volkomen vreugde naar Uw maat.
Dat is Uw grote wens.
Help ons om Uw Liefde en vreugde
door te geven aan velen.
Help ons om altijd weer
een trede te stijgen
op de ladder van de liefde
en zo de hoogste top te bereiken
als we eeuwig bij U zullen zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2015