



322 De Geest leidt Jezus 2 ¹

Marcus 1,7-11 = Jezus' doopsel B-jaar

Het Woord

Hij [Johannes de Doper] verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest'.

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoog kwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde'.

Een woord bij het Woord

Johannes doopt met water. Jezus doopt met de heilige Geest. Toch zien we in geen enkel evangeliëverhaal dat Jezus mensen met de heilige Geest doopt, tenzij na zijn verrijzenis. Aan het begin van zijn evangelie verwijst Marcus dus al naar de verrijzenis en de gave van de heilige Geest. Meteen is er – achteraf, vanuit de Kerkrituelen bekeken – een verwijzing naar het doopsel (water) en naar het vormsel (de heilige Geest). Deze twee sacramenten horen bij elkaar. Het ene bouwt verder op het andere.

De duif² verwijst naar Jezus als profeet. In het Eerste Testament worden de profeten immers tortelduiven genoemd (Jesaja 38,14; 59,11). Eerst gedraagt Jezus zich solidair met de gewone mensen, die zich door Johannes laten dopen om van God vergiffenis te krijgen. Dan wordt Jezus als profeet aangeduid. En pas dan noemt de stem uit de hemel Hem de geliefde Zoon van de Vader.

Het is opmerkelijk dat de Geest neerdaalt op Jezus. Maar het is nog markanter dat de Geest niet terug naar de hemel gaat. Integendeel, in het volgende vers drijft de Geest Jezus de woestijn in (Marcus 1,12). De Geest blijft dus bij Jezus, tot het einde van Zijn leven. De Geest vervult Jezus, inspireert Hem, staat Hem bij met Zijn goede gaven.

¹ Kortrijk 6 januari 2015. Met dank aan de zeven deelnemers.

² Zie voor meer uitleg over de duif in gebedsbezinning 84, in het B-boek p. 56-57.

Het Woord in mijn leven

Hoe bewust leef ik vanuit mijn doopsel en vormsel? Wat betekent het (concreet) dat ik gedoopt ben met de heilige Geest? Wie is volgens mij een nu levende profeet? Waarom? Hoe gevoelig ben ik voor de werking van de heilige Geest in mijn leven? Hoe kom ik dat op het spoor?

Bidden met het Woord 1

Heer Jezus,
Gij zijt afgedaald in het water.
Uit het water zijt Gij opgeklimmen.
Uw Vader heeft de hemel opengescheurd
en definitief de relatie met de wereld hersteld.
De Geest is op U neergedaald
en is U altijd blijven begeleiden.
Uw verbondenheid met Uw Vader en de Geest
was en is de motor van heel Uw zijn.
Laat Uw Geest neerdalen over elke mens
en doop ook mij altijd weer met Uw Geest. Amen.

Bidden met het Woord 2

Heer,
leer ons luisteren
naar de stem van Uw Vader.
Geef ons de kunst
ons Zijn kinderen te laten noemen.
Leer ons open komen
voor Zijn liefde voor ons
en voor iedere mens.
We zijn allen gelijk:
Gods geliefde kinderen.
Laat Zijn vreugde ons verwarmen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015