



321 Maria, Mozes en Samuël ¹

Lucas 1,26-38 = 4° adventszondag

Het Woord

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging het huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' De engel antwoordde: 'De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.' Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De engel zegt heel positieve dingen tegen Maria. Het derde element is: 'De Heer is met u!' Daarmee geeft de engel Gods naam, geopenbaard aan Mozes bij de brandende braamstruik. God zal er zijn. Hij is mét de mens. We horen het keer op keer in de eucharistie: 'De Heer zal bij u zijn!' Juist omdat de Heer de mens nabij wil zijn, zendt Hij zijn engel naar Maria. En natuurlijk ook naar ieder van ons. Heb ik voldoende aandacht voor engelen in mijn leven die me zeggen dat God met mij is?

Maria wordt ook 'gezegend' genoemd. Gods zegen is heel rijk en kent vele aspecten. Bijvoorbeeld: elke mens die in de moederschoot begint te groeien, is een zegen van God. De vrouw is in een 'gezegende toestand'. De vrouw en de man zijn dan gezegend. Maria deelde zeker de diepe verwachting van haar godsdienst, haar volk. Maar ze had niet verwacht dat ze op dat moment

¹ Oostende-Mariakerke, 21 december 2014. Met dank aan de vijf deelnemers.

zwanger zou worden. En toch zal ze in verwachting zijn. God wil het zo en God doet het zo. Het is een grote kunst om een leven lang open te staan voor het onverwachte, voor de verrassingen van God.

Hoe God werkt is altijd een bijzondere vraag geweest voor de mens. Maria stelt die hoe-vraag op een heel authentieke wijze. Het antwoord van de engel is prachtig: 'Geestesadem zal over je komen, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.' Het is de wolk van Gods liefde die neerdaalt over de mens. En de mens opneemt in die wolk. Zo wordt de mens een met God, helemaal omhuld door Hem. Een mystiek moment: eenheid tussen God en mens. En juist daaruit wordt Zijn Zoon geboren. Eenheid met God is altijd vruchtbaar!

In volle vrijheid geeft Maria haar antwoord. Het is een onvoorwaardelijk 'ja'. Haar antwoord valt bijna samen met het antwoord van Samuël: 'Spreek, want uw dienaar hoort!' (1 Samuël 3,10). Op het advies van Eli noemt ook Samuël zichzelf dienaar. Ook bij hem wordt het Woord van God gesproken. En zijn horen is, net als bij Maria, volle overgave aan God en Zijn plan. Het is gehoorzaamheid, zoals ook het antwoord van Maria gehoorzaamheid is in de rijke en rijpe betekenis van het woord.

Het Woord in mijn leven

Zijn er in mijn hart nog sprokkels van angst voor God? Of verheug ik mij voluit in Zijn nabijheid? Heb ik voldoende aandacht voor engelen die me zeggen dat God met mij is? Waartoe roepen die engelen mij op? Is mijn antwoord een uiting van gehoorzaamheid? Heb ik voldoende momenten van vruchtbare mystieke eenheid met God?

Bidden met het Woord

Maria,
u hebt de engel gehoord.
U hebt Gods naam,
aan Mozes geopenbaard,
mogen vernemen
als een grote vreugde,
als een bijzondere zegen.
En u hebt Jezus ontvangen,
een zegen voor u
en voor alle mensen.
Uw ja was het ja van Samuël,
uw prompte gehoorzaamheid
was zijn beschikbaarheid.
Zoals Samuël zich overgaf
als dienaar van de Heer,
zo zag u uzelf als God dienares.
God spreekt, u voert uit.
En zo kan Jezus geboren worden
voor vele mensen, voor allen. Amen.