



Bezinning 318: De vreugde in goddelijke volheid 4 ^{1 2}

Johannes 15,1-11 = 5^o en 6^o paaszondag B-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat Hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootsheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.’ Jezus zei: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik Me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.’

Een woord bij het Woord

Uit heel deze rijke passage licht een enkele opdracht op: één blijven met Christus. Die eenheid is ons door Hem voorgedaan: Hij blijft één met mij. Het is dus een liefdesaanbod en een roeping. Het duidelijkst wordt die eenheid in de eucharistie: door zich te geven in brood en wijn wordt Hij volkomen één met mij. Als we dit omdraaien, dan laat ik mij opeten en opdrinken door Hem, zodat ik werkelijk in Hem ben. Hij geeft zich aan mij, ik geef mij aan Hem. En dit in liefde, die één maakt.

Als ik vasthoud aan die eenheid met Christus, zoals een wijnrank wezenlijk vastzit aan de wijnstok, dan draag ik vruchten en wel in overvloed. Dat garandeert Christus ons. Het is onze zekerheid. We mogen erop vertrouwen, rotsvast.

Een andere, zeer diepe betekenislaag, brengt ons bij de Drie-eenheid. Jezus blijft één met de liefde van de Vader. Wie Vader en Zoon zegt, zegt ook de heilige Geest. De Geest schenkt Zijn gaven, als eerste de liefde, maar ook de vreugde. En wij mogen deel uitmaken van de Drie-ene God. Hij haalt ons naar zich toe. Hij neemt ons op in zichzelf, in Zijn liefde. De Drie-eenheid is geen gesloten cirkel. De Drie-eenheid is niet exclusief. Integendeel, de Drie-eenheid is inclusief. God sluit iedereen en alles in Zijn liefde in. De icoon van Roublov toont dit heel duidelijk. Als er al een cirkel is, is de cirkel open en wel naar ons toe, naar ons die kijken en aanschouwen. En we worden binnen getrokken in de Drie-ene cirkel. We worden op goddelijk niveau geheven.

¹ Deze gebedsbezinning gaat in op het evangelie van de 5^o paaszondag van het B-jaar en enkel op de eerste drie verzen van de evangelietekst van de 6^o paaszondag van het B-jaar.

² Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit een lectio divina in de abdij Bethlehem te Bonheiden. Met dank aan mijn medebroeder met wie ik op 2 december 2014 rond dit evangelie samen kwam.

Wat dan nog rest, is dankbaarheid in grote liefde en vreugde, maar ook het diep verlangen dat elke mens mag opgenomen worden in diezelfde eenheid met God, de Drie-ene. Dat zijn dan ook de rijkste vruchten aan de rank die verbonden blijft met de wijnstok, Christus: dat we anderen begeleiden naar de Drie-eenheid toe, opdat ook zij mogen genieten van de vreugde van God, de vreugde in volheid, de vreugde in de goddelijke volheid.

Het Woord in mijn leven

Hoe hoor ik Jezus uitnodiging om één te zijn met Hem? Wat doe ik daarvoor? Ken ik Gods vreugde in haar volheid? Draag ik ze uit naar anderen? Begeleid ik anderen naar de liefdevolle Drie-eenheid?

Bidden met het Woord 1

Gij hebt mij in Uw strikken.
Zijt Gij een rover die onverhoeds *onschuldigen* treft?
Neen, Uw Woord is mij reeds bekend!
Ik ben op zoek naar Uw Liefde
maar Gij hebt me reeds lief!
Hoe kan ik aan Uw adem ontkomen,
waarheen vluchten voor uw overweldigende roep?
Ik durf al niet meer te vragen me te louteren,
Gij weet wat me nog te wachten staat.
Omarm me zodat ik kan geboren worden
en nooit moet denken:
'Laat deze beker aan mij voorbij gaan!'

Bidden met het Woord 2

Vader, Zoon, Geest,
U bent de heilige Drie-eenheid.
In U is liefde in volheid.
In U is vreugde in volheid.
U laat mij delen in U.
U neemt me op in U.
U heft mij in Uw goddelijkheid binnen.
Wat een groot, wonder gebeuren.
Ik dank U uit de grond van mijn hart.
Geef Uw liefde en vreugde
aan elke mens van de hele wereld
en van alle tijden.
Dank, eindeloos dank. Amen.

© Eric Haelvoet 2014