



Bezinning 317: Heb je Mij lief? 4^{1 2}

Johannes 21,15-17 = 29 juni Petrus en Paulus ABC-jaar avond

Het Woord

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen’, en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.’

Een woord bij het Woord

Net als het eerste verrijzenisverhaal speelt ook deze scène zich ’s morgens af. De nacht is voorbij, het licht is opgegaan. De zon staat aan de hemel. Jezus is verrezen. De mens Simon, zoon van Johannes, zal een bijzondere taak krijgen binnen de groep leerlingen, het Petrusambt. Zijn ambt kan hij niet vervullen, tenzij hij de Heer liefheeft. Meer nog: Hem meer liefheeft dan de andere leerlingen. Zijn eerste ‘ja’ legt er de nadruk op dat Jezus weet dat Petrus Zijn vriend is. Maar het is voldoende voor Jezus: Hij geeft de opdracht de bokjes te hoeden. Hiermee deelt Petrus in het herderschap van God zelf, van Jezus, de Goede Herder bij uitstek (Johannes 10,11).

Ogenschijnlijk is de tweede vraag identiek als de eerste. Zelfs de aanspreektitel is dezelfde, ofschoon Simon ondertussen het Petrusambt ontvangen heeft. Het ambt wordt gedragen door iemand, een persoon, een unieke mens: Simon van Johannes. Maar er is een wezenlijk verschil. Tussen deze twee vragen heeft Petrus namelijk zijn zending gekregen, zijn ambt. Nu moet hij antwoorden vanuit zijn ambt. Hij legt nu de nadruk op zijn ‘ja’. Hij komt al dichterbij zichzelf. Hij weet dat zijn ja een persoonlijke, vrije beslissing inhoudt, een diepe keuze. Zijn antwoord volstaat voor Jezus: de zending wordt bevestigd.

Maar als Jezus hem een derde maal dezelfde vraag stelt, wordt Petrus bedroefd. Driemaal, dat herinnert hem aan zijn drievoudige verloochening. Als mensen tijdens Jezus’ schijnproces vragen of hij ook een leerling van Hem is, zegt hij op klare toon: ‘Dat ben ik niet’ (Johannes 18,17.25.27). Hij heeft tweemaal nogal snel beweerd een vriend van Jezus te zijn, maar op het moeilijkste moment ontkent hij Zijn leerling te zijn, laat staan Zijn vriend.

Toch zegt Jezus daar niets expliciet over. Ook Petrus niet: hij weet dat Jezus hem vergeven heeft. Hij weet dat Jezus hem onvoorwaardelijk liefheeft. Ook als hij zijn Petrusambt uitoefent, zal hij niet mogen steunen op zichzelf, maar zal hij moeten steunen op Jezus, de Heer. Hij legt dan ook het accent

¹ Deze gebedsbezinning gaat enkel in op de eerste vijf verzen van deze evangelietekst.

² Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit een lectio divina in de abdij Bethlehem te Bonheiden. Met dank aan mijn medebroeder met wie ik op 2 december 2014 rond dit evangelie samen kwam.

volkomen juist: 'Ú weet, Ú kent mij toch.' Ja, Jezus kent Simon en Hij kent Petrus. En desondanks vertrouwt Hij hem toch het ambt toe. Maar Petrus zal totaal op Hem moeten steunen, en wel in liefde. In drievoudig bevestigde liefde.

Het Woord in mijn leven

De Heer stelt mij deze vraag: '(mijn voornaam), hebt Je mij lief?' Hoe luidt mijn antwoord? Welke zending geeft de Heer mij? Neem ik die zending op?

Bidden met het Woord 1

Heer, waarom geeft U mij deze taak?
Ondanks mijzelf: en toch!
Wat ziet U in mij dat ik niet zie?
Zo perfect deed ik mijn vorige taak niet!
Voor mijn 'hart' zorgde ik op mijn manier.
U weet hoe beperkt dit wel is.
U weet dat ik wel van U hou,
maar ik weet zelf niet tot hoever.
Tot de dood, tot ellende, tot tegenslag?
Leert U mij nu een nieuwe weg?
Zult U me nu mogen omgorden?
Zal ik bij U mogen zijn?
Gewoon bij U!
Kan ik Uw Liefde leven?
Ik ben maar uw kind! Amen.

Bidden met het Woord 2 ³

Jij die ons kent, die onze schijn doorziet.
Jij die de mensen kent zoals geen mens.
Die weet het goede dat om niet gedaan wordt.
Liefde die ongevraagd de wereld draagt.
Geef mij een naaste mens, geef mij Uw hand
omdat Gij mij beweegt te gaan!
Vuur mijn hartstocht aan.
Geef mij Uw adem.
Doe lichten over ons Uw naam, Uw vrede.
Uw vrede is geen rust,
maar onrust tot Uw Rijk gekomen is.
Ja liefde, liefde zit niet stil. Amen.

³ Dit gebed komt een het lied 'Gij die ons kent'. Tekst: H. Oosterhuis. Muziek: B. Huijbers.

Bidden met het Woord 3

Heer God,
Vader, Zoon, heilige Geest,
Drie-ene, Liefde-in-Liefde-in-Liefde,
Ik heb U lief.
Niet zoals ik zou willen,
maar ik heb U lief.
Al mijn liefde geef ik aan U.
U vind ik in mensen.
In hen bemin ik U.
Ik bemin hen
omdat ze van U zijn,
voor Uw vreugde,
om Uw vraag en roeping,
om Uw opdracht en zending.
Geef mij Uw liefde
zodat ik hen Uw liefde
kan laten voelen en ervaren,
zoals Don Bosco het deed,
heel zijn leven lang.
Hij, de goede herder,
naar Uw voor-beeld,
U, dé Goede Herder
volgens Gods wil. Amen.

© Eric Haelvoet 2014