



## Bezinning 315: Drievoudige radicale liefde 2<sup>1 2</sup>

Lucas 10,25-28 = 15° zondag C-jaar

### Het Woord

Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’

### Een woord bij het Woord

De wetgeleerde, van wie we de naam niet vernemen, krijgt goede punten van Jezus. Hij vraagt dan ook het allerbelangrijkste: het eeuwige leven. Het leven met God. Het leven in God. De hele werkelijkheid, omgevormd naar Gods wil. De werkelijkheid doorzinderd van Gods liefde.

Hij weet bovendien dat het eeuwig leven vooral geërfd wordt. Het kan niet verworven worden, enkel door menselijke inspanningen.

Als Jezus hem vraagt wat in de wet staat, toont hij dat hij zijn les kent. Het eerste woord dat hij spreekt, is ‘liefhebben’. Hij citeert dan uit de Schrift, waar het gaat over God liefhebben met je hele persoon (Deuteronomium 6,4-5) en de naaste beminnen als jezelf en wel als je gelijke (Leviticus 19,18). Geheel in Bijbelse traditie verbindt hij de spiritualiteit met de ethiek, God liefhebben met het liefhebben van zichzelf en de naaste.

Maar het is theorie, geleerdheid over de Wet. Het is kennis, wetenschap. Het moet actie worden. De theorie moet gedaan worden, precies wat de wetgeleerde had gevraagd: ‘Wat moet ik *doen*?’ Alleen als we daadwerkelijk liefhebben – God, onszelf en de naasten – zullen we leven zoals God het heeft bedoeld.

### Het Woord in mijn leven

In welke mate heeft God mij al doorzinderd? Leef ik alsof Gods rijk van mijn handelen afhangt? Of kan ik voldoende Zijn Rijk ontvangen? Heb ik God lief met mijn hele persoon? Heb ik mezelf lief met mijn hele persoon? Heb ik mijn naasten lief met mijn hele persoon?

<sup>1</sup> Deze gebedsbezinning gaat enkel over de eerste vier verzen van deze evangelietekst.

<sup>2</sup> Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit een lectio divina in de abdij Bethlehem te Bonheiden. Met dank aan mijn medebroeder met wie ik op 1 december 2014 rond dit evangelie samen kwam.

## Bidden met het Woord 1

Heer, ik zoek het eeuwig leven.  
Ik vraag: wat moet ik doen?  
Waartoe voel ik me verplicht?  
Waartoe ben ik verplicht?  
Uw antwoord ligt diep in mij,  
Uw antwoord licht op in mij.  
Met *heel* mijn zijn moet ik antwoorden.  
Dus moet ik me openen:  
Gij wordt en zijt mijn naaste.  
Open en vrij, zonder dwang,  
wil ik antwoorden, omdat ik moet,  
omdat ik dit wil doen.  
Maar ik kan het niet: help!  
Wat doe Je met me? Amen.

## Bidden met het Woord 2

Heer onze God,  
Gij wilt mijn radicale keuze  
voor de liefde.  
Gij wilt dat ik U,  
mijn naaste en mezelf liefheb  
met heel mijn persoon:  
hart, ziel, kracht en verstand.  
Gij kent mijn reserves,  
mijn gebrek aan radicaliteit.  
Gij kent de oorzaak: mijn egoïsme.  
Doe Gij wat ik niet kan:  
smelt mijn egoïsme weg  
en vul me met Uw liefde  
om radicale liefde te worden. Amen.

## Bidden met het Woord 3

Heer onze God,  
Gij zijt liefde, enkel liefde.  
Hoe zou ik één kunnen worden met U  
als ik niet zelf liefde word?  
Hoe zou ik één kunnen worden met mezelf  
als ik niet mezelf bemin  
zoals Gij mij bemint?  
Hoe zou ik één kunnen worden  
met mijn naasten  
als ik hen niet liefheb  
zoals Gij hen liefhebt?  
Word liefde in mij,  
altijd meer. Amen.

© Eric Haelvoet 2014

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
0476 085 744 [www.bartimeus.be](http://www.bartimeus.be) [bartimeus@donbosco.be](mailto:bartimeus@donbosco.be)

 FACEBOOK &  TWITTER Bartimeus2009