



## **Bezinning 31: Jezus roept broers 1**

**Matteüs 4, 12-23** = 3<sup>o</sup> zondag door het jaar in het A-jaar

### **Het Woord**

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: het volk dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen'. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer', zei Hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken'. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

### **Een woord bij het Woord**

Let erop: in het begin van het verhaal verlaat Jezus zelf zijn thuis! De volgorde is duidelijk: eerst verkondigt Jezus het evangelie en Gods rijk. Die mededeling wordt gebruikt als een inclusie: zowel voor als na het roepingenverhaal horen we dit. Jezus begint dus met zijn eigen roeping en zending te beleven en roept dan anderen.

Dat Hij tweemaal twee broers roept is wezenlijk. Twee is gemeenschap. Jezus roept dus een gemeenschap om mensen tot gemeenschap te brengen. Wie zich dus geroepen weet ontvangt meteen broers en zussen met dezelfde roeping en wel vanaf het begin. Niemand staat alleen met zijn roeping.

In dit roepingenverhaal worden Petrus en Andreas geroepen tot drie dingen: bij Jezus komen, Hem volgen en zich door Jezus tot vissers van mensen laten maken. De soberheid van woorden mag ons niet verhinderen die drie fasen te zien en wel in die volgorde. We zijn vooreerst geroepen om bij Jezus te zijn. Dus met Hem in gemeenschap te leven, in relatie met Hem te staan. Dan pas worden we uitgenodigd om Hem te volgen. En in een derde beweging komt de zending, die altijd mensen en hun menselijkheid betreft. Die menselijkheid wordt hier opgeroepen door het contrast duisternis – licht. Of dood – leven. Of nog: ziekte – gezondheid.

Het positieve 'Jezus volgen' houdt ook een achterlaten in. Zowel het materiële (netten, de boot) als relaties (vader) laten ze achter en wel meteen, want ze volgen Jezus onmiddellijk. Don Bosco hanteerde ook deze tweedeling in zijn lijfspreuk 'Da mihi animas cetera tolle'. Het 'geef mij zielen' staat voor de zorg voor de mens als kind van God. Het 'cetera tolle' staat voor het achterlaten of op zijn minst relativeren van al de rest.

Er is hier nog geen sprake van leerlingen of apostelen. Dat komt pas later, als die drie aanvangsopdrachten voldoende aangeleerd zijn.

### **Het Woord in mijn leven**

Wie is voor jou de broer of zus in jouw roeping? Voor wie ben jij zus of broer in zijn of haar roeping? Wat doe je om met Jezus in relatie te leven? Wat doe je om Hem te volgen? En tot welke concrete opbouw van menselijkheid zendt Jezus je? Wat en wie moet je achterlaten om Jezus terstond en volkomen te volgen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
het is uw roeping om Gods Rijk te verkondigen.  
Gij zijt het licht voor wie in duisternis leeft.  
Gij roept elke mens om bij U te zijn,  
U te volgen en mensen te helpen.  
Ik dank U dat ik niet alleen sta met mijn roeping:  
Gij geeft mij goede broers en zussen  
om samen onze roeping te volgen.  
Blijf het licht in ons leven  
en toon hoe Gij ons vissers van mensen wilt maken. Amen.

© Eric Haelvoet 2010