



Bezinning 304: kwaad bestrijden met Jezus in ons midden ¹

Matteus 18,15-20 = 23° zondag A-jaar

Het Woord

Jezus zei: ‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

Een woord bij het Woord

De beginsituatie is helder: iemand heeft een zonde bedreven. Het gaat over ernstig kwaad dat de christelijke gemeenschap van binnen uit ontwricht, de goede naam van de gemeenschap naar de buitenwereld toe ernstig in het gedrang brengt of een duidelijk schandaal. Kwaad maakt slachtoffers. Het is al even duidelijk dat Jezus Christus wil dat we het kwaad bestrijden. Dus niet wegkijken van ernstig kwaad, het onder de mat vegen, het vergoelijken ...

Maar om het kwaad te bestrijden zijn er minstens twee omkaderende voorwaarden. We vinden ze op het einde van deze evangelietekst.

We moeten ons bewust zijn dat we door God bijeengebracht werden om in Jezus' Naam (samen) te leven. Dat vraagt dat we steeds meer willen lijken op Jezus, dat we onze identiteit constant omvormen tot we 'Christus zijn'. Het is een levenslang groeiproces. Maar we keren het beter om. Christus verlangt er diep naar om in ons te komen om ons van binnen uit te transformeren tot de mens zoals Hij ons droomt. In de mate dat onze identiteit gelijkvormig is met Jezus' identiteit, zullen we op een goede manier de zonde van een ander kunnen tegengaan.

Hem dat werk laten doen, daar komt het op aan. Het is gebed, mystiek, intense verbondenheid met Christus. Het gebed komt uitdrukkelijk aan bod: eensgezind aan God vragen. Wat vragen? Gezien de context gaat het zeer wellicht over het vragen van wijsheid, de broederlijke liefde, zorg voor de slachtoffers, bewogenheid voor de christelijke gemeenschap, een opbouwende nabijheid bij de dader, de juiste toon ...

¹ Deze gebedsbezinning groeide uit de lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de zes deelnemers die op 4 september 2014 rond dit evangelie samenkwamen.

En dan begrijpen we dat we niet meteen het zwaarste middel moeten hanteren. Er zijn vier stappen: de een-een-setting voorop, dan een-twee of een-drie en pas daarna een-gemeenschap. Als het dan nog niet lukt om de broeder of zuster aan boord te houden, dan beschouwen we hem of haar als heiden of tollenaar, dus als niet-lid van de christelijke gemeenschap.

En toch is er nog meer: Jezus ging op zoek naar heidenen en tollenaars en heette hen van harte welkom ...

Het Woord in mijn leven

Evolueer ik op een dynamische wijze om steeds meer 'Christus te worden'? Neem ik mijn verantwoordelijkheid op tegen ernstig kwaad? Ga ik daarmee om vanuit het (gemeenschappelijk) gebed? Volg ik daarbij de groeiboom van de een-een-setting tot, als dat nodig is, een-gemeenschap?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij verkondigt de uiterste barmhartigheid
en met evenveel vuur
de strijd tegen het kwade, de zonde.
Transformeer ons steeds meer
tot Uw beeld, Uw identiteit.
Geef ons wijsheid, diepe zorg,
de juiste toon en vooral Uw liefde
om in te gaan tegen het kwade.
En geef ons boven alles
dat we onze verantwoordelijkheid opnemen
zodat we niet moeten aangesproken worden
op ernstig kwaad, op grote zonde. Amen.

© Eric Haelvoet 2014