



## **Bezinning 303: Jezus schenkt Petrus vertrouwen <sup>1</sup>**

**Matteus 16,13-19** = 29 juni feest van Petrus en Paulus – dag – ABC-jaar

### **Het Woord**

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn.’

### **Een woord bij het Woord**

Petrus krijgt heel wat vertrouwen van Jezus. Vooreerst mag hij de gepolijste, correcte en volledige christelijke geloofsbelijdenis direct voor Jezus uitspreken. Petrus verschijnt hier niet als woordvoerder in naam van de groep leerlingen, maar enkel uit eigen naam en daarom als voorbeeld voor de anderen.

Jezus noemt Petrus zalig. Het gaat hier dus om een extra zaligspreking, gericht aan een persoon. De zaligheid bestaat erin dat de Vader de inhoud van het christelijk geloof aan Petrus openbaarde. Zijn geloofsbelijdenis is dus niet het resultaat van het menselijk zoeken en denken.

Jezus definieert Petrus dan als rots, waarop Hij Zijn Kerk zal bouwen. Fundement dus voor het bouwwerk van de christelijke gemeenschap. En toch: het is Jezus die de Kerkgemeenschap opbouwt.

De vierde belofte leidt eveneens tot vertrouwen: het dodenrijk zal de Kerk niet omver kunnen werpen. Het zal dus een stevig gebouw zijn, dat nooit vernietigd kan worden. Daar staat Jezus zelf garant voor. Dit mag ons bemoedigen en gerust stellen.

Een vijfde maal wordt vertrouwen gegeven aan Petrus. Zijn interpretatie van Jezus' boodschap zal bindend zijn op aarde en zal gelegitimeerd worden door de hemel, door God zelf.

Vijfmaal vertrouwen, vijfmaal verantwoordelijkheid. Het is duidelijk: Christus laat het Rijk van God groeien met mensen, hier met Zijn rotsman Petrus.

---

<sup>1</sup> Deze gebedsbezinning groeide uit de lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de zeven deelnemers die op 23 juni 2014 rond dit evangelie samen kwamen.

## **Het Woord in mijn leven**

Welk vertrouwen stelt Christus in mij? In hoever ben ik een rots waarop de Kerk kan gebouwd worden? Hoe dikwijls druk ik mijn geloof in Jezus Christus rechtstreeks aan Hem uit? Met welke woorden? Met hoeveel overtuiging?

## **Bidden met het Woord**

Jezus Christus,  
Zoon van de levende God,  
vandaag dank ik U  
voor elk woord tot mensen gesproken,  
voor elke daad tot heil van mensen  
in naam van de Vader.  
Dank U voor Petrus en Paulus  
en alles wat ze deden en zegden.  
Blijf profeten geven aan Uw Kerk  
om ons voor te gaan  
en te tonen waarheen Gij Uw Kerk leidt,  
welke Kerk Gij nu opbouwt en hoe.  
Blijf Uw Kerk vorm geven.  
Toon mij hoe ik rots kan zijn  
voor Uw werk op aarde. Amen.

© Eric Haelvoet 2014