



Bezinning 302: Al je haren zijn geteld ¹

Matteus 10,26-33 = 12^o zondag A-jaar

Het Woord

Jezus zei: ‘Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet een dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.’

Een woord bij het Woord

Deze tekst maakt deel uit van de zendingsrede. De twaalf krijgen de opdracht om het Rijk van God te verkondigen. Wat Jezus hun zegt, dat moeten ze uitschreeuwen. Dat en niets anders. Niet karig en achter hoek en kant, maar vanaf de daken. Vrijuit dus en voor het grote publiek. We bevinden ons ver weg van een elitaire beweging of van een sectarisch groepje.

Eerder in die toespraak heeft Jezus hun voorspeld dat ze tegenstand zullen ontmoeten, erger nog, geseling en vervolging. Maar hier bemoedigt Hij hen: ‘Vrees niet.’ Of: ‘Vertrouw.’ De basis van Jezus’ vertrouwen is de Vader. Het mag en moet ook het vertrouwen zijn van de verkondigers.

De Vader hecht waarde aan een mus. Hij scheidt de mens en geeft de mens een grote waardigheid mee. Voor Hem is elke mens belangrijk. Meer nog: elk detail is waardevol in Gods ogen, zelfs het laatste haartje telt! We weten dat sommige schilderijen voor een enorme som worden verkocht. De eigenaar zal uiterst voorzichtig omgaan met zijn duur schilderij. Welnu, elke mens is veel meer waard dan het duurste schilderij. Een grote reden om geen mens te kwetsen, maar teder met hem om te gaan om de ander geen pijn te doen.

Maar de tekst begint met een fundamentele belofte. Het Rijk van God zal volledig bekend worden gemaakt, welke tegenstand er ook is. Daar staat God zelf garant voor.

Het Woord in mijn leven

Probeer ik niemand te kwetsen, zelfs niet met een scheldwoord? Wat is mijn weg om Jezus en zijn boodschap te verkondigen? Is de Vader een diepe basis om vertrouwen te hebben in mijn geloof?

¹ Deze gebedsbezinning is gegroeid uit de twee lectio divinagroepen van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen. Met dank aan de twee en zeven deelnemers die op 19 juni 2014 rond dit evangelie samenkwamen.

Bidden met het Woord

Goede Schepper en Vader,
Gij hebt alles het leven gegeven
en iedere mens Uw adem ingeblazen,
Uw Geest van liefde en hoop.
Elke mens is U zeer veel waard.
Daarom mag niemand een ander kwetsen,
zelfs niet met het zachtste scheldwoord.
Vandaag bid ik tot U
voor alle mensen die U vrezen,
ofschoon Gij een en al liefde zijt.
Geef hun Uw Geest van vertrouwen,
zoals Jezus het ons inprent.
Zend hun mensen
die hun verkondigen dat Gij liefde zijt,
eindeloze, milde liefde.
Gij laat niemand verloren gaan.
Want voor U zijn we allen van grote waarde.
Voor U zijn we heilig.
Vervul ons allen daarom met Uw tederheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2014