



## **Bezinning 300: Als je Mij liefhebt <sup>1</sup>**

**Johannes 14,15-21** = 6<sup>o</sup> Paaszondag in het A-jaar

### **Het Woord**

Jezus zei: ‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen en Ik zal Mij aan Hem bekendmaken.’

### **Een woord bij het Woord**

Als we Jezus liefhebben, moeten we ons aan Zijn geboden houden. Dat is op de eerste plaats wat God aan Mozes en het volk Israël geopenbaard heeft als wegwijzers van leven. Maar we kunnen de eerste zin van deze lezing ook anders interpreteren: als we Jezus liefhebben, zullen we in staat zijn om Zijn geboden te onderhouden. Want Hij geeft ons de heilige Geest en ook de liefde tussen Hem en de Vader. Met de liefde van de Vader, de Zoon en de Geest in ons zullen we de wegwijzers van leven gemakkelijker in daden kunnen omzetten. Het gaat samengevat over liefde voor God, de naaste en onszelf.

Jezus schenkt de Geest van de waarheid. In de Bijbel is waar wat waardevol is in de ogen van God. Ook dat – althans de grote principes – vinden we in de Bijbel. Het is een waarheid die moet gedaan worden, elke dag, elk moment. De armen, de gekwetsten, de marginalen ... moeten daar beter van worden.

Jezus zegt dat we zullen begrijpen dat Hij in de Vader is, dat wij in Hem zijn en Hij in ons. Het gaat hier over de mystieke dimensie van ons geloof: de eenheid met God. Dit godsbeeld is zeer typerend voor ons geloof. God komt de mens zo nabij, dat de mens God heel nabij kan komen. Meer nog: we kunnen een worden met Hem. De eucharistie is daar het hoogtepunt van: Jezus Christus, de Zoon van God, komt dan in ons aanwezig. Want Hij wil een worden met ons.

### **Het Woord in mijn leven**

Heb ik de Vader, de Zoon, de Geest, de andere mensen en mijzelf lief? Ik noem enkele punten van de Bijbel, die ik in mijn leven maak. Ik noem een paar punten uit de Bijbel die ik niet (voldoende) maak. Hoe sterk ben ik een met de Vader, de Zoon en de Geest?

---

<sup>1</sup> Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de zeven deelnemers die op 22 mei 2014 rond dit evangelie samenkwamen.

## **Bidden met het Woord**

Vader, Zoon en Geest,  
Gij hebt lief.  
Gij hebt zo lief  
dat Gij Liefde zijt.  
Als we liefhebben  
beminnen we de Liefde,  
hebben we U lief.  
Blijf Uw liefde geven  
aan ons en de wereld,  
vooral aan de mensen  
die lijden onder liefdeloosheid,  
onder geweld, uitsluiting,  
armoede, discriminatie,  
oorlog en vereenzaming.  
Blijf Uw liefde geven:  
maak zo onze wereld  
veel liefdevoller,  
ook door mij/ons,  
door alle christenen  
en alle mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2014