



Bezinning 30: Doop van Jezus

Ook bezinning 3 gaat over Jezus' doop.

Matteüs 3, 13-17 = doop van Jezus, slot van de Kersttijd in het A-jaar

Het Woord

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?' Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen'. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.'

Een woord bij het Woord

We begrijpen Johannes' protest heel goed. Het is de omgekeerde wereld: God die zich door de mens laat onderdompelen, zeg maar laat sterven. Toch is het – zo zegt Jezus – Gods gerechtigheid en de enige weg! Dat wordt duidelijk uit wat volgt.

De Geest daalt als een duif op Jezus neer. De duif komt vaak voor in het Eerste Testament. Het is een duif die door Noach losgelaten wordt en eerst een takje brengt en later niet meer terugkomt, als teken dat het water gedaald is en er weer vaste grond te vinden is. Volgens Leviticus 1, 14 is de duif de enige vogel die als offerdier kan dienen. Verder in zijn evangelie verwijst Matteüs een tweede maal naar een duif. Daar wordt ze onschuldig genoemd (Matteüs 10, 16). Jezus zal leven als een duif: onschuldig, zichzelf offerend voor het heil van de mensen. De duif verwijst dus om meerdere redenen naar het sterven van Jezus.

De stem uit de hemel noemt Jezus 'mijn geliefde Zoon'. Deze woorden verwijzen letterlijk naar Genesis 22, 2. Daar wordt Isaïc de enige geliefde zoon van Abraham genoemd. En Abraham krijgt daar de opdracht zijn geliefde zoon te offeren, nog wel op de Moria, het latere Jeruzalem, waar ook Jezus zal sterven. Ook hier dus de offergedachte: Jezus is de nieuwe Isaïc.

Ook in Jesaja 42, 1-6 gaat het over de geliefde zoon. Het is de moeite die verzen helemaal te lezen. Ze beschrijven wie Jezus is en hoe de Heer Hem behoedt en leidt en tot een licht voor alle volkeren maakt.

Jezus wordt gedoopt in het water en stijgt eruit op. Het is de voorafbeelding van zijn sterven en verrijzen.

In Jezus' doop wordt dus heel de betekenis van zijn leven samengevat en symbolisch uitgebeeld. Het mag ons herinneren aan ons eigen doopsel en verwijzen naar de spirituele houding die van ons als gedoopten verwacht wordt.

Het Woord in mijn leven

Wie sta jij – net als Jezus – toe jouw Johannes te zijn, die je mag onderdompelen in het mysterie van sterven en verrijzen? Leef ik als een duif: kwetsbaar, onschuldig, mezelf offerend? Sterf ik steeds opnieuw aan mijn egoïsme om te verrijzen als mens van liefde en dienstbaarheid? Mogen Gods woorden ‘Gij zijt mijn geliefde zoon / dochter’ diep tot mij doordringen, zodat ik verwarmd, bevrijd en vreugdevol kan leven?

Bidden met het Woord

Liefdevolle Vader,
zoals Gij Jezus uw beminde Zoon noemt,
zo noemt Gij mij uw geliefd kind,
in wie Gij welbehagen vindt.
Ik durf dit maar moeizaam toelaten.
En toch is het juist dat waar ik naar verlang:
dat Gij, God, mij aanvaardt en bemint.
Laat mij dan ook leven als uw kind,
Jezus, uw Zoon, achterna:
onschuldig, kwetsbaar en gegeven als een duif.
Amen.

© Eric Haelvoet 2010