



Bezinning 295: Ge zult Mij zien ¹

Matteus 28,1-10 = Paaswake A-jaar

Het Woord

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de Gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga nu naar zijn leerlingen en zeg hun: 'Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.' Dat is wat ik jullie te zeggen had.'

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.'

Een woord bij het Woord

Wat opvallend: twee vrouwen zijn de eerste ontvangers van het wereldschokkend nieuws, sterk als de lading van de bliksem. Jezus is niet in het graf. Hij is opgewekt! Twee vrouwen. Ze krijgen de opdracht om aan de leerlingen dat grote en vreugdevolle nieuws te gaan vertellen.

Maar die twee getuigen zeggen helemaal niets in dit verhaal. Ze zwijgen. Wat zou je kunnen zeggen dat ergens op slaat bij iets dat zo groot is en zo overweldigend? Woorden schieten tekort om te omschrijven wat het betekent dat Jezus door God uit de dood is opgewekt. Het is een boodschap, neen, het is de christelijke kernboodschap, die helemaal aan ons geloofsvermogen wordt gegeven.

De twee vrouwen zijn naar het graf gekomen: hun aandacht is helemaal gericht op de dood. En onverwacht ontvangen ze die boodschap uit de hemel. En als de hemelse boodschapper uitgesproken is, snellen ze naar de leerlingen. Ze zijn er helemaal op toegespitst om hun het blijde nieuws te melden. En ook dan, helemaal onverwacht, komt Jezus zelf naar hen toe. Eerst zochten ze Hem bij het graf, maar nu zoekt de Levende hen! Deze omkering van zoekers naar gezochten is fundamenteel in het geloofsgebeuren. De verrezen Heer zoekt ons, zoekt mij.

De vrouwen gaan in op die toenadering van de Heer en komen nader tot Hem. Ze aanbidden Hem als hun God, want alleen voor God valt men aan de voeten. En zoals altijd in de Schrift: als de Heer zich laat ontmoeten, is het met een zending. Jezus herhaalt praktisch letterlijk de woorden van de engel, op een woord na. Hij noemt de leerlingen 'mijn broeders'. Ze hebben Hem allemaal in de

¹ Deze gebedsbezinning groeide uit een lectio divina met een salesiaanse spiritualiteitsgroep. Met dank aan de negen deelnemers die op 14 april 2014 te Oud-Heverlee rond dit verhaal samenkwamen.

steek gelaten tijdens zijn proces, lijdensweg en stervensuur. Petrus verloochende Hem driemaal. Maar alles is vergeven: geen woord van kritiek of ergernis. Ze zijn de broeders die Hem zullen zien in Galilea. 'Zien' is een sterk werkwoord in de evangelies. Het is zoveel als geloven. Ze zullen dus in Hem geloven als ze naar Galilea gaan.

Het Woord in mijn leven

Welke woorden of beelden zou ik gebruiken om de grootsheid van Jezus' verrijzenis te beschrijven? Wie is de engel die mij de verrijzenisboodschap heeft gebracht? Waar is mijn Galilea waar ik de Verrezen Heer zal ontmoeten? Hoe sterk is mijn gelovig zien?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Gij zijt de Gekruisigde
die verrezen is,
door God opgewekt uit de dood.
Altijd weer komt Gij ons tegemoet,
heel onverwacht, vol verrassing,
om ons te ontmoeten.
Ik kom graag bij U, Heer,
om U te aanbidden.
Toon me mijn Galilea
waar ik U mag zien,
waar ik mag verkondigen
dat Gij opgewekt zijt.
Ja, altijd zult Gij er zijn.
Altijd weer zult Gij U laten zien. Amen.

© Eric Haelvoet 2014