



Bezinning 289: De wil van de Vader doen

Matteus 7,21-27 = 9° zondag A-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam?” En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over.’

Een woord bij het Woord

Deze woorden van Jezus ronden de bergrede af. In deze programmaverklaring zegt Hij waar het uiteindelijk op aankomt. De boodschap is duidelijk en klaar: al de onderrichtingen die begonnen met de zaligsprekingen, moet men doen. Uiteindelijk zal alleen het handelen bepalen of men gelooft of niet, of men in het Koninkrijk van de hemel is binnentreden of niet, of men beantwoordt aan de wil van de Vader.

De wil van de Vader: dat is wat Jezus is komen openbaren. Eerst door zijn eigen handelen en ook door zijn woorden die in eenklank zijn met zijn daden. De bede ‘Uw wil geschiede’ staat dan ook in het centrum van de bergrede, in het midden van het Onzevader.

Eerste wijst Jezus iets af, wat nochtans wezenlijk is: de liturgie en het gebed. De kreet ‘Heer, Heer’ is een suggestieve verwijzing naar gebed en liturgie. Uiteraard keert Jezus zich niet tegen het gebed. Hoe vaak zien we Hem bidden, zowel in de gemeenschap als persoonlijk! Maar uiteindelijk komt het daar niet op aan.

Hij verwijst overigens naar de liturgische gebeden bij uitstek: het boek van de Psalmen. De woorden ‘Weg met jullie, wetsverkrachters!’ komen daaruit (Psalm 6,9). En ook het beeld van de rots komt er vaak terug, vierentwintig maal (zie bv. Psalm 18,3.32.47 en Psalm 42,10). God is de rots, vaste grond, onwankelbaar en onverwoestbaar.

De bezonnen mens bouwt daarom zijn leven op de woorden van Jezus want ze tonen wie de Rots-God is en wat Hij wil. Hij doet die woorden want uiteindelijk zal alleen het handelen tellen om de waarde van een leven te bepalen.

Het Woord in mijn leven

Ben ik bedacht op het consequent handelen volgens de wil van de Vader? Onderzoek ik waar mijn handelen niet strookt met mijn gebed en deelname aan de liturgie? Bid ik de woorden 'Uw wil geschiede' vanuit dit inzicht? Ik noem een punt waar ik mijn handelen zal aanpassen aan Jezus' woorden.

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
de wil van de Vader
was en is heilig voor U.
Tot in de Hof van Olijven
hebt Gij gebeden:
'Niet Mijn wil
maar Uw wil geschiede'.
Tot het einde toe
hebt Gij Gods wil gedaan.
Zo werden Uw woorden
daadwerkelijke realiteit
waar mensen beter van werden.
Toon mij duidelijk
waar ik mijn handelen
moet aanpassen aan Uw woorden.
Want ik wil Uw woorden doen,
handelen volgens de wil van de Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2014