



Bezinning 283: Opstaan in het eeuwig leven

Johannes 6,37-40 = 2 november Allerzielen

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Iedereen die de Vader Mij geeft, zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt, zal Ik niet wegsturen, want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij Mij gegeven heeft, verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

Een woord bij het Woord

Deze woorden van Jezus maken deel uit van de broodrede van Johannes. Ze zijn enkel te begrijpen vanuit de eucharistie en dus vanuit de verrijzenis, vanuit een context waarin de eucharistie deel uitmaakt van het leven van de volgelingen van Jezus. De christenen vieren dus al Jezus’ verrijzenis en ze vieren zijn nieuwe aanwezigheid in de eucharistie.

Jezus openbaart binnen dat geloofsgegeven de toestand van de overleden gelovigen. Zijn boodschap is duidelijk: Hij doet hen opstaan en geeft hun het eeuwig leven. Met andere woorden: ze delen op twee manieren in Jezus’ bestaan: in zijn opstanding of verrijzenis en in het eeuwig leven. Jezus is niet de enige, voor wie God de verrijzenis heeft bewerkt met uitsluiting van alle anderen. Juist integendeel: iedereen krijgt deel aan hetzelfde groot geluk.

We zitten in de sfeer van het puur geschenk. De mens kan niets doen voor de verrijzenis en opname in het eeuwig leven. Alleen God kan dat geven. En toch wordt er een voorwaarde geformuleerd: we moeten naar Jezus gaan, Hem aanschouwen en op Hem vertrouwen. Het zijn frisse woorden om te zeggen wat geloven in christelijk perspectief inhoudt.

Voor ons betekenen deze woorden op zijn minst twee belangrijke zaken. Onze dierbare overledenen, die tijdens hun leven geloofden in Jezus Christus, staan op en genieten het eeuwig leven. Maar voor onszelf is het een sterke basis van vertrouwen en hoop: ons einddoel is de verrijzenis en het leven met en bij en in God.

Het Woord in mijn leven

Vier ik in de eucharistie de verrijzenis van Jezus? Zie ik het eeuwig leven als een zijnstoestand met heel veel overledenen die verrezen zijn? Ga ik bewust bij Jezus, aanschouw ik Hem en vertrouw ik op Hem? Geloof ik dat mijn dierbare overledenen verrezen zijn en leven met, bij en in God?

Bidden met het Woord

Jezus, verrezen Heer,
Gij leeft bij de Vader
en geniet er het eeuwig leven.
Gij voert zijn wil uit:
mensen doen opstaan
en hun het eeuwig leven geven.
Geef onze dierbare overledenen
dat groot, goddelijk geluk.
En geef het ook aan ons,
als onze tijd gekomen is. Amen.

© Eric Haelvoet 2014