



Bezinning 281: Van verre ver kijken

Matteus 17,1-9 = 2° vastenzondag en 6 augustus transfiguratie A-jaar

Het Woord

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie tegen opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!' Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 'Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.' Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebod Jezus hun: 'Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.'

Een woord bij het Woord

Jezus brengt de drie leerlingen, die het dichtst bij Hem zullen zijn in Getsemane, de Hof van Olijven, ver van alles om hun het eindpunt van alles te laten zien. Nog voordat ze geconfronteerd worden met Jezus' lijdensweg en dood, worden ze gesterkt door een visioen over de verrezen Heer. Maar enkel door afstand in te bouwen tegenover het alledaagse, is dat vergezicht mogelijk. Enkel door de berg op te gaan, kunnen ze zo ver kijken. Het is inderdaad niet eenvoudig om even ver te zien als Jezus. Het vraagt afstand, retraite. Activisme, zich laten opslorpen door het concrete van elke dag doen de visie verdampen.

Enkele elementen uit dit verhaal verwijzen expliciet naar Mozes: ook hij wordt door drie mensen vergezeld, ook hij gaat een berg op, ook aan hem verschijnt God in een wolk, God verschijnt aan hem eveneens op de zesde dag, ook hij ontvangt Gods woord, ook hij moet dat woord aan het volk openbaren, ook hij daalt de berg af en ook zijn huid straalt (Exodus 24,9.16; 34,29). Zo zegt Matteus dat Jezus de nieuwe Mozes is.

Jezus is in gesprek met Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten. Want Mozes is de grote wetgever en Elia is de grote profeet. Voor Matteus is Jezus de vervulling van Wet en Profeten. Hij zegt het eerder al tweemaal: in het begin en aan het einde van zijn bergrede (Matteus 5,17 en 7,12). Juist daarom is Jezus de geliefde Zoon van God. En daarom moeten we luisteren naar Jezus, het Woord van God.

Petrus wil drie tenten bouwen, maar enkel als Christus het wil. Deze woorden verwijzen naar een bede uit het Onzevader: 'Uw wil geschiede' (Matteus 6,10). Dit gebed staat in het midden van de bergrede. Hier staat het in het midden van de relatie tussen Petrus en Jezus, in het midden van de relatie tussen de Kerk en haar Heer. Jezus kent de wil van de Vader en volbrengt hem volledig. En wij kennen Gods wil door Jezus' Woord, door het evangelie, door de hele Bijbel.

Jezus verbiedt de drie leerlingen over deze bergervaring te spreken voordat Hij zal verrezen zijn. Hij wil namelijk dat zijn verrijzenis, zijn bestaan als hemelse figuur, niet losgemaakt worden van zijn aardse bestaan, meer in het bijzonder van zijn lijden en dood.

Het Woord in mijn leven

Laat ik voldoende alles achter om 'op de berg' de verrezen Heer te ontmoeten? Om met Hem het vergezicht te behouden, de kijk op het grote doel? Hoe luister ik concreet naar Jezus? Geef ik mij volkomen over aan de wil van de Vader en Jezus? Houd ik Jezus' verrijzenis samen met zijn lijden en dood?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij neemt ons graag mee
op de berg van het gebed,
de hoogte van een retraite,
de vrijheid van een bezinningsdag.
Op die momenten wilt Gij
ons op een dieper niveau ontmoeten
en ons een zicht geven
op het verre hemelse doel.
Leer ons naar U luisteren,
onze wil afstemmen op Uw Woord.
Laat ons niet ten onder gaan
in de duisternis van lijden en dood,
maar laat ons leven in Uw licht,
het zonlicht van God zelf. Amen.

© Eric Haelvoet 2014