



## **Bezinning 279: Hij was een rechtvaardige**

**Lucas 23,44-49** = 2 november Allerzielen

### **Het Woord**

Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: 'Vader, in Uw handen leg Ik mijn geest.' Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 'Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!' De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

### **Een woord bij het Woord**

Lucas gebruikt een sterk beeld – de zon geeft geen licht meer – om te zeggen dat de krachten van het kwaad hun toppunt bereiken terwijl Jezus sterft. Het scheuren van het voorhangsel is een profetisch teken dat de vernieling van de tempel voorspelt. Voortaan zal men God niet meer in de tempel moeten zoeken, maar wel in Jezus van Nazaret die zal verrijzen.

De laatste woorden van Jezus, te midden van de hevigste pijn en duisternis, is een gebed van totale overgave aan God. Hij geeft zijn leven aan de Schepper, zijn Vader. Het is een gebed, dat we allen zeer vaak mogen imiteren. Het vraagt veel herhaling om zijn leven vanuit de grond van zijn hart en ziel aan God toe te vertrouwen, zonder reserve.

Als Jezus gestorven is, erkent een Romein dat Hij een rechtvaardige was. Daarvoor looft hij God. En wie Jezus heeft zien sterven, wie heeft gehoord wat Jezus gezegd heeft, wie getuige was van Jezus' gebed van overgave, bekent schuld. Men heeft 'kruisig Hem' geroepen, maar nu erkent men dat een onschuldige gestorven is.

Wie Jezus gevolgd zijn – mannen en vrouwen – blijven van verre toezien. Niemand is bereid de prijs te betalen om leerling van Jezus te zijn. Toch kijken ze toe. Het is in de contemplatie dat hun heil ligt.

### **Het Woord in mijn leven**

Geef ik mijn leven altijd weer zonder reserve aan de Vader? Loof ik God omdat Jezus een rechtvaardige was en is? Erken ik het kwaad, dat ik gedaan heb? Aanschouw ik Jezus' sterven?

### **Bidden met het Woord 1**

Ik herhaal gedurende een bepaald aantal minuten altijd opnieuw vanuit de grond van mijn hart:

Vader, aan U vertrouw ik mijn leven toe.

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
0476 085 744 [www.bartimeus.be](http://www.bartimeus.be) [bartimeus@donbosco.be](mailto:bartimeus@donbosco.be)

## Bidden met het Woord 2

Heer Jezus,  
de machten van het kwaad  
hebben U doen sterven.  
Op het toppunt van Uw lijden  
hebt U Uw leven overgegeven  
aan Uw Schepper en Vader.  
Zo gaat Gij ons voor  
in het gebed van overgave.  
Ook in ons is er kwaad  
en anderen lijden daardoor.  
Ons kwaad raakt ook U.  
Laat ons zien en inzien  
wat de betekenis is van Uw sterven,  
maar vooral dat Uw Vader  
een God van leven is,  
een God van verrijzenis. Amen.

© Eric Haelvoet 2014