



Bezinning 275: Gezonden tot alle volkeren 2

Matteus 28,16-20 = O.-H.-Hemelvaart A-jaar en H. Drie-eenheid B-jaar ¹

Het Woord

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem zagen, bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.'

Een woord bij het Woord

Alleen Matteus vertelt over een verschijning van de verrezen Heer in Galilea. Galilea is de 'plaats van vele volkeren', dus zeer geschikt om de leerlingen uit te zenden naar alle volkeren. Bovendien situeert Matteus die laatste ontmoeting met de elf leerlingen op een berg. Het is de vierde keer dat we in het langste evangelie een berg tegenkomen. Op een berg werd Jezus driemaal door de duivel verleid. Op een berg sprak Jezus zijn programmaredes uit met onder meer de zaligsprekingen. Op een berg werd Hij getransfigureerd. En net als Mozes op een berg, namelijk de Nebo, afscheid nam van zijn volk, zo ook neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen op een berg. Ook al wordt geen woord gezegd over Jezus opgang naar de hemel.

Sommige leerlingen twijfelen als ze de verrezen Heer zien. Het is een normale reactie als het over het verrijzenisgeloof gaat. De twijfel zullen de elf leerlingen – en ook wij – maar overwinnen door toch op weg te gaan en te doen wat de Heer vraagt. Enkel dan zullen we zien dat de verrezen Christus werkelijk leeft en veel tot stand brengt, veel meer dan menselijke inspanning kan bewerken. Door daar getuige van te zijn, zal de twijfel verdampen.

Matteus begint zijn evangelie met een verwijzing naar het eerste vers van de Schrift, namelijk Genesis 1:1. In de eerste verzen beschrijft hij de genesis van Jezus. In het laatste vers verwijst hij naar het einde van de wereld, het einde van de tijd. Jezus beheerst dus de hele mensengeschiedenis, niet alleen in de tijd, maar ook ruimtelijk. Want Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dus universeel. Daarom mogen de leerlingen niet discrimineren. Niemand mag uitgesloten worden van de liefde van God en iedereen moet uitgenodigd worden om mee te bouwen aan het Rijk van God.

¹ Deze evangelietekst wordt ook gebruikt op heiligenfeesten: 6 februari H. Amandus, 6 of 7 februari HH. Paulus Miki en gezellen, 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues en gezellen, 7 november H. Willibrordus.

Het Woord in mijn leven

Aanvaard ik de twijfel als een normaal onderdeel van het christelijk geloof van mezelf en anderen? Zie ik de Vader, de Zoon en de Geest aan het werk? Laat ik de Vader, de Zoon en de Geest werken? Is mijn christelijke liefde universeel of zit er nog discriminatie in mij? Nodig ik mensen uit om mee te bouwen aan Gods Rijk op aarde?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij zijt verrezen uit de dood.
We eren U vol overgave,
U die in de hemel zijt.
Blijf ons zenden, altijd weer,
naar alle mensen, zonder onderscheid.
Leer ons wat het betekent
hen te dopen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Geest.
We houden U aan Uw belofte:
blijf bij ons, altijd,
en voltooi wat Gij begonnen zijt
in ons en in iedereen. Amen.

© Eric Haelvoet 2014