



Bezinning 270: Iedereen zoon en dochter van God ¹

Matteüs 5,38-48 = 7° zondag A-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt een mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Een woord bij het Woord

Het gaat tweemaal over de boze(n). Let wel: over de mensen, in wie boosheid aanwezig is. Natuurlijk keert Jezus zich tegen het kwade, het boze. In het Onzevader bidt Hij zelfs om daarvan verlost te worden. Maar Hij keert zich nooit tegen de mensen, in wie boosheid aanwezig is. Zijn we dat niet allemaal? En dan voelen we dankbaar de mildheid van Jezus als Hij zegt dat God de zon laat schijnen over bozen en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

‘Heb je vijanden lief’: voor mensen in oorlogssituaties, voor mensen die zwaar onderdrukt worden door een bezettend leger klinkt dit werkelijk zeer schokkend en uitdagend. En juist daar mikt Jezus op. Als nu eens iedereen die bij die oorlog betrokken is, tot het niveau van Gods liefde zou doorgroeien, dan raakt die oorlog toch opgelost. Nelson Mandela had vele redenen om zich te wreken, om geweld te gebruiken, een burgeroorlog te ontketenen. Maar hij koos voor de weg van de vrede. Een sterk man, door de hele wereld bewonderd. Jezus nodigt ons uit om binnen te treden in die wereld van vrede, enkel op de weg van de liefde verder te gaan.

Jezus nodigt ons uit om lief te hebben, om elke mens te beminnen, om te geven zonder ons af te vragen of de ander een vriend of een vijand is. Geven en nog eens geven. Hoeveel maal moeten we ons tot die liefde toekeren, eer we een beetje bij Jezus’ niveau komen? Eer we dochter of zoon van God zijn, net als Jezus Zoon van God is. Eer we dus broer of zus van Jezus zijn. Wat een droom!

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de zes deelnemers die op 17 februari 2014 rond deze tekst samen kwamen.

Het Woord in mijn leven

Maak ik onderscheid tussen het boze en de persoon, in wie boosheid aanwezig is? Zie ik mezelf als iemand in wie boosheid aanwezig is en die dus nood heeft aan vergiffenis en liefde? Wat betekent het voor mij 'mijn vijand lief te hebben'? Volgens welke normen beperk ik mijn geven? Verlang ik ernaar dochter / zoon van de hemelse Vader te worden, broer / zus van dé Zoon van God?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
als er wrok in mijn hart is
tegen iemand of vele mensen,
lukt het bidden niet.
Vervul me met Uw liefde,
de liefde van de Vader.
Laat me groeien
tot de volmaakte goedheid.
Verruim mijn geest en hart,
enkel gericht op het geven,
zodat ik Uw zus / broer word,
zoon / dochter van de Vader,
zoals U zijn unieke Zoon bent. Amen.

© Eric Haelvoet 2014