



Bezinning 267: Alles of niets ¹

Matteüs 5,13-16 = 5^o zondag door het jaar in het A-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’

Een woord bij het Woord

Net voor deze tekst heeft Jezus de mensen gelukkig genoemd, die omwille van Hem vervolgd, bespot, vals beschuldigd ... worden. Christenen leven niet altijd in christenvriendelijke omgevingen. Maar dat mag geen reden zijn om zich weg te stoppen, angstig en bang. Geen licht onder een grote bak. Jezus bemoedigt zijn leerlingen: ze zijn waardevol voor de maatschappij en de wereld. Er is wel degelijk een verschil in smaak tussen een brood met of zonder zout. Licht is een groot geschenk: in volkomen duisternis leven is niet comfortabel. Christenen zijn dus belangrijk.

Maar we kunnen onze zoutkracht verliezen. Dan dienen we tot niets. God zelf gooit ons buiten en we worden vertrapt. We worden uitgenodigd om een duidelijke christelijke identiteit in ons te laten groeien. Want koude en lauwe christenen kunnen geen warmte uitstralen. Alleen gedreven christenen, in wie Gods licht woont en straalt, betekenen een meerwaarde voor anderen.

Een lamp moet stralen voor iedereen in huis. We mogen hier aan de oecumene denken. Het woord betekent ‘de bewoonde wereld’. De wereld als een huis, een warme thuis voor iedereen. De wereld als een huis van vrede. Het is duidelijk dat de christenen een bijzonder sterke opdracht hebben om die eenheid, die wereldthuis mee op te bouwen. Eerst en vooral door de oecumene tussen de christelijke kerken te bevorderen en breder alle vijandelijke duisternis te overwinnen met het licht van Gods vrede.

Het Woord in mijn leven

Wie zegt tegen jou dat je als christen zout en licht bent voor de wereld? Wie bemoedig jij op deze manier? Ben ik eerder een koude, een lauwe of een warme christen? Wat doe ik eraan om mijn zoutkracht door Christus te laten vermeerderen? Wat doe ik aan de oecumene en de eenheid in de wereld?

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van de scholengemeenschap Sint-Rembert te Torhout. Met dank aan de acht deelnemers die op 6 februari 2014 rond dit evangelie samen kwamen.

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
nog voor wij zout kunnen zijn,
zijt Gíj het zout voor de wereld:
Gij geeft smaak aan het leven,
Gij bewaart mensen voor de eeuwigheid,
Gij geneest en heelt wie verwond is.
Nog voor wij licht kunnen zijn,
zijt Gíj het Licht voor iedereen:
Gij verdrijft de duisternis van het kwaad,
de duisternis van lijden en pijn,
de duisternis van vetes en oorlog.

Heer Jezus, goddelijk zout en licht,
hoe kunnen we smaakvol zijn voor anderen,
als Gij niet het zout zijt in ons?
Hoe kunnen we de taaie duisternis verdrijven
als Gij niet als Gods licht in ons brandt?
Hoe kunnen we anderen tot licht zijn
als we niet Uw licht in ons dragen?

Geef dat we krachtig zout zijn,
laat Uw licht in ons oplaaiten
als dienst aan iedereen
en tot eer van Uw en onze Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2014