



Bezinning 266: God redt wie in Jezus gelooft

Johannes 3,13-17 = 14 september Kruisverheffing ABC-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve Degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon (die in de hemel is)? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.’

Een woord bij het Woord

Jezus spreekt tot Nikodemus, die de joden vertegenwoordigt, die Jezus' boodschap over God en zijn eeuwigheid niet aannemen. Ze nemen niet aan wat Jezus zegt over het leven op aarde. Hoe zouden ze dan geloven wat Jezus over de hemel vertelt? Om Nikodemus tegemoet te komen, vertrekt Hij van een gegeven uit het Eerste Testament.

De Hebreëen werden gered door op te kijken naar de slang aan het kruis, niet op een magische manier, maar omdat ze Mozes' woorden geloofden dat God hen zou laten leven (Numeri 21,4-9). Op dezelfde manier, zo zegt Jezus – de nieuwe Mozes, maar ook groter dan Mozes – zullen de christenen eeuwig leven als ze opkijken naar het kruis. Door hun geloof in de ware God. God is geen God van woede, vergelding en veroordeling, maar van grote liefde. Hij wil het eeuwig leven geven aan iedere mens.

En juist omdat God ons het eeuwig leven wilde geven, heeft Hij Jezus gezonden. Hij heeft zijn unieke Zoon aan de wereld gegeven om aan de mensen het hemelse leven te schenken. Daarvoor moet de mens herboren worden door een moment van sterven heen. De echte mens naar Gods droom kan maar tot leven komen, als hij gelooft dat Jezus hem gered heeft.

Het Woord in mijn leven

Geloof ik dat Jezus over de hemel spreekt? Geloof ik dat God mij en iedere mens het eeuwige leven wil geven? Kan de liefde een mens doen herboren worden? Hoe diep is mijn verlangen om herboren te worden in de liefde van God?

Bidden met het Woord 1

Heer Jezus Christus,
hoe moeilijk is het voor ons
om de diepe betekenis
van Uw kruisdood te begrijpen.
Kom ons arm geloof te hulp
door inzicht in uw gegevenheid,
Uw zelfgave tot het uiterste.
Alles is gave:
Gij zijt ons door de Vader gegeven,
onze zonden worden vergeven,
gratis krijgen we Uw eeuwig leven.
Voor zoveel zelfvergeten liefde
danken we U ten diepste.
Geef dat ook wij Uw mensen liefhebben,
geheel en al gericht
op hun geluk en hun hemels heil. Amen.

Bidden met het Woord 2

Ik spreek langzaam,
vanuit mijn ziel,
meerdere malen
de geloofsbelijdenis
uit de evangelietekst
van de Kruisverheffing uit:

‘God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gestuurd
om een oordeel over haar te vellen,
maar om de wereld door Hem te redden.’

© Eric Haelvoet 2014